

Emancipatieprogramma **Woensel-West**

ZOVEEL TE DOEN IN ONZE WIJK



**BUURTONDERNEMING
WOENSEL - WEST**

**TEGENGAAN VAN
SOCIALE UITSLUITING**

**BINNENBOORD HOUDEN
VAN ZORGHUURDERS**

**FACILITEREN VAN SOCIALE GROEI
EN INDIVIDUELE AMBITIES**

**MOGELIJK MAKEN
VAN ONTMOETINGEN**

**KANSEN CREËREN VOOR
KINDEREN EN JONGEREN**

NEDERLANDSE TAAL HANDBAL MUZIEK EN SPEL KLEUTERGYM WOORDENSCHAT
MENTORMAATJE OPUS 28 WOENSEL WESTIVAL OUDER EN KIND GYM
HUISWERKBEGELEIDING DANS MUZIEKLES KNUTSELKIDS HANDWERKKAMER
TUINPLOEG DE TULP JONGERENWERK BIJSPIJKEREN ONDERNEMINGSCOACH
OPBOUWWERK KINDERDANS VOETBAL BASKETBAL URBAN SURVIVAL KOOKUS
POKUS HIPHOP ZUMBA TURNEN SENIORENGYM BOKSFIT KINDERVAKANTIEWEEK
KIDS+ SINTERKLAAS KINDERHUISKAMER KUNSTCLUB VOETBAL OUDER EN KIND
INLOOP KERSTMARKT DIERENWEIDE PLUKTUIN GWW PARK IN DE VOORTUIN
TANTE NETTY WIJKVERPLEEGKUNDIGE KAROESELL RAADSLIEDEN STARTENDE
ONDERNEMERS NEDERLANDSE TAAL HANDBAL MUZIEK EN SPEL KLEUTERGYM
WOORDENSCHAT MENTORMAATJE OPUS 28 WOENSEL WESTIVAL OUDER EN KIND
GYM HUISWERKBEGELEIDING DANS MUZIEKLES KNUTSELKIDS HANDWERKKAMER
TUINPLOEG DE TULP JONGERENWERK BIJSPIJKEREN ONDERNEMINGSCOACH
OPBOUWWERK KINDERDANS VOETBAL BASKETBAL URBAN SURVIVAL KOOKUS POKUS
HIPHOP ZUMBA TURNEN SENIORENGYM BOKSFIT KINDERVAKANTIEWEEK KIDS+
SINTERKLAAS KINDERHUISKAMER KUNSTCLUB VOETBAL OUDER EN KIND INLOOP
KERSTMARKT DIERENWEIDE PLUKTUIN GWW PARK IN DE VOORTUIN TANTE NETTY
WIJKVERPLEEGKUNDIGE KAROESELL RAADSLIEDEN STARTENDE ONDERNEMERS



WE SCHRIJVEN EEN SUCCES- VERHAAL

Het kan verkeren. In verbazingwekkend korte tijd, niet meer dan enkele jaren, ontwikkelde de Eindhovense probleemwijk Woensel-West zich tot een aantrekkelijke, levendige en hippe buurt. Een bruisende buurt waar mensen niet alleen wonen en slapen, maar ook werken, ondernemen, winkelen en genieten. Een omgeving die haar bewoners volop kansen geeft om vooruit te komen in het leven.

Er zijn opzienbarende stappen gemaakt in Woensel-West. Het prostitutieprobleem werd aangepakt, de daarmee gepaard gaande overlast teruggedrongen en de veiligheid nam enorm toe. Er verrees een markante woonwijk, VoltaGalvani, met een alom geprezen architectuur. Er kwamen bijzondere, unieke winkeltjes, boetiekjes en speciaalzaakjes. In het SPILcentrum gonst het elke dag en elke avond van de activiteiten. De kleurrijke en multiculturele basisschool 't Palet klom in krap vier jaar tijd op van volgens de onderwijsinspectie 'zeer zwak' tot de Beste Basisschool van Brabant. En elke week nemen honderden kinderen, jongeren en volwassenen deel aan tal van educatieve, sociale, sportieve en culturele activiteiten in de buurt.

Het gaat verrassend goed. Tegelijk moeten we constateren dat we er nog niet zijn. Het ijs is nog dun, de wijk blijft zorgvuldige aandacht vragen. We bereiken nog niet alle ouders, nog niet alle kinderen krijgen een kans. Het aantal zorgbewoners is nog relatief hoog. Het vraagt nu eenmaal een verre scope, als je wilt voorkomen dat nog een generatie opgroeit in achterstand. Maar dat alle inspanningen en investeringen renderen, is voor iedereen duidelijk.

*Hoe doen ze dat daar in **Woensel-West?***

VERANDERENDE KIJK OP WIJK- VERNIEUWING

Omdat smaken verschillen. Zo luidde de titel van het visiedocument waarmee de gemeente Eindhoven in 2002 besloot de problemen in de wijk Woensel-West aan te pakken. Verloedering, vervuiling, overlast, criminaliteit, onveiligheid, prostitutie, werkloosheid, sociale uitsluiting ... Waar begin je aan? Allereerst met fysieke ingrepen in de wijk, zo was toen de algemeen heersende opvatting. Geef mensen een mooi nieuw huis en de problemen verdwijnen vanzelf. Een nogal naïeve kijk op wijkvernieuwing bleek later, toen de praktijk in onze steden nauwelijks verbeteringen liet zien.

Slopen en bouwen alleen is niet genoeg om de problemen in een wijk structureel aan te pakken, het imago te veranderen en bewoners vooruit te helpen. Vergeleken met andere steden in ons land, kwamen we in Eindhoven rond 2010 al vrij vroeg tot die conclusie. Wil er wezenlijk iets verbeteren, dan zal de nadruk moeten liggen op de mensen. Die overtuiging leidde in 2011 tot een nieuwe visie op de wijkvernieuwingsopgave in Woensel-West: Focus op emancipatie in een ander decor. Een visie die geformuleerd is en gedragen wordt door bewoners, bewonersorganisaties, gemeente Eindhoven en corporatie Trudo als grootste huisvester in deze wijk. Zij werken nauw samen in de Buurtonderneming Woensel-West, kartrekker van de wijkvernieuwing. Ondersteund door collega-corporaties `thuis en Woonbedrijf, de SPILpartners basisschool 't Palet, Korein en ZuidZorg, politie, WijEindhoven, Lumens in de Buurt, ondernemers en maatschappelijke organisaties.



SLOPEN EN BOUWEN IS NIET GENOEG. DE NADRUK MOET LIGGEN OP DE MENSEN.

De wijkvernieuwing in **Woensel-West** rust op drie 3 pijlers:

- *Focus op emancipatie*
- *Verandering van decor*
- *Verbetering van imago*

Bij *Verandering van decor* gaat het om de fysieke aspecten van de wijk. Om woningen, openbare ruimte, winkels, bedrijvigheid enzovoort. Maar nadrukkelijk ook om veiligheid.

Bij *Verbetering van imago* komt het erop aan om de wijk anders, positief in het nieuws te brengen. Kartrekker van de wijkvernieuwing. Ondersteund door collega-corporaties `thuis en Woonbedrijf, de SPILpartners basisschool 't Palet, Korein en ZuidZorg, politie, WijEindhoven, Lumens in de Buurt, ondernemers en maatschappelijke organisaties.

FOCUS OP EMANCIPATIE

Bij Focus op emancipatie gaat het om de mensen. Dit is het belangrijkste aandachtsgebied waarop we ons in Woensel-West richten. Enerzijds door ervoor te zorgen dat niemand buiten de boot valt of (verder) achterop raakt. Anderzijds door kansen en mogelijkheden voor mensen te creëren. Bewoners die vooruit willen, worden daarbij geholpen. Om dat mogelijk te maken is er voor wat betreft Trudo-woningen een rem gezet op de instroom van nieuwe problemen in de wijk. Tegelijk worden nieuwe, sterke huurders aangetrokken die bereid zijn actief een maatschappelijke bijdrage te leveren aan hun buurt.

De hiervoor genoemde 'nieuwe bewoners' hebben een cruciale rol in de wijkvernieuwing van Woensel-West. Om de toename van achterstanden een halt toe te roepen, besloot Trudo al in 2009 tot een speciaal toewijzingssysteem voor huurwoningen in Woensel-West. Een systeem van 'selectie en inplaatsing'. Kandidaten solliciteren voor een woning en geven daarbij aan hoe ze in de wijk willen investeren. In ruil voor hun inzet bij een of meer emancipatieactiviteiten ontvangen ze een vergoeding.

Ingeplaatste huurders krijgen huurkorting in ruil voor hun maatschappelijke bijdrage aan de wijk.



Dat systeem van inplaatsing blijkt uitstekend te werken. De nieuwe bewoners, onder wie veel jonge mensen tussen 20 en 35 jaar, blijken goede huurders en een aanwinst voor de wijk. Ze leveren handjes, brains en organisatievermogen voor een zeer breed en succesvol emancipatieprogramma. Dat programma kent de volgende vijf doelstellingen:

- *Tegengaan van sociale uitsluiting*
- *Binnenboord houden van zorghuurders*
- *Faciliteren van sociale groei en individuele ambities*
- *Mogelijk maken van ontmoetingen*
- *Kansen creëren voor kinderen en jongeren*

200

ingeplaatste huurders

15

fte's

<60

activiteiten

Met pakweg 200 'ingeplaatste huurders' die 10 uur per maand inzetbaar zijn, beschikt de wijk over maar liefst 15 fte's voor een veelheid aan educatieve, sociale, culturele en sportieve activiteiten. Samen met Bewonersorganisatie Woensel-West, de gemeente Eindhoven, Trudo, basisschool 't Palet en andere partijen helpen ze de wijk vooruit. Het succes en het enthousiasme waarmee de activiteiten worden ontvangen, zorgt voor een spin off van vrijwilligers die aanhaken.

*Zo doen we dat in **Woensel-West!***





TAAL

Als je vooruit wilt komen en echt mee wilt doen aan onze samenleving, zul je de Nederlandse taal moeten beheersen. Als je je wilt ontwikkelen op school, wilt groeien op het werk, een brief krijgt van de school van je kinderen. Of gewoon als je boodschappen gaat doen. Goed kunnen communiceren is belangrijk om mee te kunnen doen. Het leren van de Nederlandse taal, vergroten van de woordenschat en Nederlands kunnen lezen en schrijven vormen dan ook een belangrijk onderdeel binnen het emancipatieprogramma.

Woordenschat (4 - 8 jaar)

- voor kinderen van 4 tot en met 8 jaar
- 80 deelnemers
- 30 vrijwilligers
- 1 betaalde coördinator
- 4 tijdstippen (kinderen komen 1 à 2 keer per week)

SUCCESVOL PROJECT

Enkele jaren geleden al is geconstateerd dat nogal wat kinderen uit Woensel-West over een te beperkte woordenschat beschikken. Dat zijn kinderen van allochtone ouders, maar niet uitsluitend. Ook in gezinnen waar thuis Nederlands wordt gesproken, blijkt het taalaanbod soms te beperkt en te eenzijdig om de taalontwikkeling van het kind te stimuleren en te voeden.

In 2011 startte een groep ingeplaatste bewoners het taalproject Woordenschat, waarbij kinderen van 4 tot 8 jaar via een leuk aanbod van samen lezen en spelletjes doen hun woordenschat verrijken. Toen een professionele coördinator werd aangetrokken om de vrijwilligers te begeleiden en pedagogisch verantwoorde kaders uit te zetten, nam het project een enorme vlucht. Met meer dan 80 deelnemende kinderen, bereikt Woordenschat inmiddels circa 85 procent van de kinderen met taalachterstand.




85%

**bereik kinderen
Woordenschat**

*“Mijn dochtertje vindt het
zo leuk dat ze ook in het
weekend naar school wil!”*

Voor de kinderen uit Woensel-West die aan dit taalproject meedoen, is Woordenschat een vaste wekelijkse activiteit waar ze echt naar uitzien. Want de vrijwilligers die op twee middagen in de week met hen aan de slag gaan, maken er telkens weer een feestje van. Veel spelletjes, veel lachen, veel leren!

VERANTWOORDE AANPAK

De rode draad van Woordenschat is een speelse, gevarieerde methode van voorlezen, praten over het verhaal, woordspelletjes, woordkaarten en samen lezen. Het lespakket bestaat uit 'verteltassen' rond thema's als school, thuis, monsters, natuur, sport enzovoort. "Handige kant-en-klaar pakketten waarmee ook vrijwilligers uit de voeten kunnen die wat minder pedagogische zijn onderlegd," licht Ria de Vries toe. Ria is coördinator en docente NT2 (Nederlands als tweede taal). "Die vrijwilligers krijgen ook regelmatig extra scholing, zoals Interactief Voorlezen, verzorgd door o.a. de bibliotheek. Ook deze taak wordt nu onder begeleiding overgenomen door een vrijwilligster."

PRIMA SAMENWERKING BASISSCHOOL

Het succes van het project is voor een belangrijk deel te danken aan de uitstekende samenwerking met de basisschool. De inhoud van de lessen wordt zoveel mogelijk afgestemd op datgene wat op school aan de orde komt. Ria. "De leerkrachten van 't Palet verwijzen de kinderen door die het echt nodig hebben. Zij wijzen de ouders van die kinderen er ook op hoe belangrijk het is dat hun kind de Nederlandse taal goed beheerst. Ouders volgen hun advies meestal graag op. Iedereen wil immers het beste voor zijn of haar kind."

*"We merken dat de kinderen echt vooruitgaan."
(Marjolijn Kruijer, leerkracht groep 1 en 2)*

Bijspijkeren

- voor *Nederlands sprekende volwassenen*
- *24 deelnemers*
- *2 vrijwilligers*
- *1 betaalde docent*
- *een ochtend en een avond per week*

BIJSPIJKEREN OM MEE TE KUNNEN

Er zijn nogal wat mensen die moeite hebben met lezen, schrijven of rekenen. Of die niet of nauwelijks met een computer uit de voeten kunnen. Dat maakt het voor hen erg lastig om echt deel te nemen aan de samenleving. Om goed te functioneren, thuis of op het werk. Voor hen is er de cursus Bijspijkeren.

De cursus Bijspijkeren is niet bedoeld voor anderstaligen die nog helemaal geen Nederlands spreken. Ook niet voor mensen met een verstandelijke beperking. Het is een programma speciaal voor mensen die Nederlands spreken, maar die het lezen, schrijven of rekenen om wat voor reden dan ook nooit helemaal onder de knie hebben gekregen. Voor mensen die merken dat hun taal- of rekenvaardigheid door de jaren heen is verminderd. En ook voor mensen die nu eindelijk eens met de computer willen leren omgaan.



**DIT GEEFT EEN
ENORME BOOST
AAN HUN ZELF-
VERTROUWEN**

In Nederland hebben honderdduizenden volwassenen grote moeite met lezen, schrijven of rekenen. Geen anderstaligen, maar gewoon mensen die om een of andere reden nooit goed hebben leren lezen, schrijven of rekenen. Of die daar door de jaren heen steeds meer moeite mee hebben gekregen. Veel mensen schamen zich daarvoor en proberen hun probleem te verbergen. Maar dat brengt hen niet verder. De cursus Bijspijkeren wel.



THUIS EN OP HET WERK FUNCTIONEREN

De bijspijkerkursus in Woensel-West wordt georganiseerd door taalbureau Zet een Punt. Dit bureau biedt mensen die moeite hebben met lezen en schrijven, de kans om de taal machtig te worden. "Je kunt je niet voorstellen wat dat voor hen betekent," vertelt Ria de Vries, coördinator van de cursus. "Ze kunnen weer functioneren op het werk, de krant lezen, aanbiedingen in de winkel lezen. Het leven wordt zoveel gemakkelijker. Bovendien geeft het een enorme boost aan hun zelfvertrouwen."

INDIVIDUELE PROGRAMMA'S

De Bijspijkerkursus duurt één jaar, maar kan eventueel worden verlengd. Deelnemers kunnen op elk moment instappen en werken een avond of een ochtend in de week aan hun persoonlijke programma. In hun eigen tempo, op hun eigen niveau. Ria. "De een wil graag beter leren schrijven, de ander wat sneller leren lezen. Weer een ander wil de Nederlandse grammatica beter beheersen of heeft problemen met rekenen en omgaan met geld. Sommigen werken vooral aan hun digitale vaardigheden op de computer. Zo heeft ieder zijn of haar eigen doelstellingen."

*"Mensen schamen zich voor hun probleem, maar schaamte brengt je niet verder. Bijspijkeren wel."
(Lodewijk van den Hatert, deelnemer)*

Bijspijkeren draait sinds 2011 en heeft inmiddels pakweg 70 trotse deelnemers afgeleverd. Mét certificaat!



deelnemers

VOOR OUDERS VAN WOORDEN. SCHAT KINDEREN

80 Kinderen nemen elke week met veel plezier en enthousiasme deel aan het project Woordenschat. Spelenderwijs verrijken ze hun vocabulaire, zodat ze voldoende taalvaardig aan hun schoolloopbaan kunnen beginnen. Tegelijk is het een goede zaak om de oorzaak van hun taalachterstand aan te pakken. Die ligt in nagenoeg alle gevallen in de situatie thuis, waar geen, onvoldoende of te weinig gevarieerd Nederlands wordt gesproken.

Om de taalachterstand van kinderen bij de bron aan te pakken, is Woordenschat Plus ontwikkeld. Een taalproject speciaal voor ouders van kinderen die meedoen aan Woordenschat. Dat wil zeggen: voor die ouders die zelf de Nederlandse taal nog moeten leren.

Woordenschat Plus

- voor ouders van kinderen die aan Woordenschat deelnemen
- circa 10 deelnemers
- 4 vrijwilligers
- een middag per week

SOMMIGE OUDERS ZIJN ER AL EEN HALF UUR VAN TEVOREN. ZE WILLEN AAN DE SLAG!

Verschillende ouders van kinderen die meedoen aan het taalproject Woordenschat, spreken zelf geen of nauwelijks Nederlands. Voor hen is het extra belangrijk dat ze zo gauw mogelijk onze taal leren. Voor zichzelf natuurlijk, maar ook om te kunnen volgen hoe hun kinderen het doen op school. En om hen te helpen of voor te lezen, wat zo belangrijk is voor de taalontwikkeling van het kind. Speciaal voor hen is er het programma Woordenschat Plus.

Een middag in de week, terwijl de kinderen op school zitten, komt een tiental ouders naar het SPILcentrum voor twee uurtjes taalles. "We richten ons daarbij vooral op lezen en spreken," licht coördinator Ria de Vries toe. "De bedoeling is immers dat ze leren met hun zoontje of dochtertje mee te lezen of voor te lezen. We werken onder meer met digitale taalprogramma's op verschillende niveaus, waarmee de ouders ook thuis kunnen oefenen. Verder gebruiken we materiaal van de basisschool. We nemen bijvoorbeeld de schoolkalender door of een nieuwsbrief, zodat ze weten wat er op school speelt en waar hun kinderen mee bezig zijn. Zo worden de taallessen zoveel mogelijk gekoppeld aan de gang van zaken op school en aan de ontwikkeling van hun kind."



Ria wordt bijgestaan door een aantal ingeplaatste vrijwilligers die de deelnemende ouders bijna een-op-een begeleiden. "Sommige ouders moeten echt de basis van onze taal nog leren, terwijl andere al wat verder zijn. Met individuele lespakketjes proberen we iedereen zoveel mogelijk op zijn of haar niveau te helpen om onze taal onder de knie te krijgen. Aan hun enthousiasme zal het niet liggen. Iedereen wil immers het beste voor zijn of haar kind."



*"Wat ik hier wil leren? Dat mensen mij begrijpen als ik met ze praat.
Dat ik snap waarover het gaat en dat ik iets terug kan zeggen."*

NT Taal Klaver

- voor niet-Nederlandstalige volwassenen
- ruim 50 deelnemers
- 6 vrijwilligers
- twee ochtenden in de week

AL JAREN BIJ DE KLAVER IN DE KLAS

De Klaver is al vele jaren een bekende partij in Eindhoven. Een organisatie die taallessen verzorgt voor anderstalige volwassenen. Het is een initiatief van Peri Keskin, zelf bewoonster van Woensel-West, die nog altijd de lessen coördineert. De Klaver loopt al jaren als een trein en kent stevast een flinke wachtlijst.



DE MEESTE DEELNEMERS WERKEN NAAR HET STAATSEXAMEN NT2

De Klaver biedt volwassenen uit heel Eindhoven de mogelijkheid om de Nederlandse taal te leren. Goedkoop (€ 1 per les), praktisch (veel individuele aandacht) en toegankelijk. Gemeente en instanties weten dat en verwijzen regelmatig mensen naar De Klaver. Coördinator Peri Keskin: "We hebben een heel gevarieerde groep deelnemers. Lager en hoger opgeleiden, maar ook mensen zonder enige opleiding. Turken, Marokkanen, Afghanen, Polen, Syriërs ... zeker 9 verschillende nationaliteiten."

€1,-
per les

De lessen vinden plaats in het SPILcentrum, twee ochtenden in de week. De deelnemers werken in drie groepen van verschillende niveaus aan een programma dat Peri zelf uit bestaande methoden heeft samengesteld. "Daarnaast gebruiken we Klare Taal, een bekend grammaticaboek voor NT2 cursisten. Want dat is waar de meeste deelnemers naartoe werken, naar het staatsexamen NT2, zodat ze de Nederlandse nationaliteit kunnen aanvragen. Maar afgezien daarvan is het enorm belangrijk dat mensen zo snel mogelijk met onze taal uit de voeten kunnen. Dat is nu eenmaal een eerste voorwaarde als je onafhankelijk en zelfstandig wilt zijn."

"Mijn man en kinderen spreken Nederlands, maar ik wil niet afhankelijk van hen zijn. Ik wil gewoon mijn eigen weg kunnen gaan."

NL taal stichting taalles Woensel-West

- voor niet-Nederlandstalige volwassenen
- circa 60 deelnemers
- ruim 20 vrijwilligers
- 2 avonden en een ochtend in de week



TAALLES VOOR ANDERSTALIGE BUURTBEWONERS

Nog een initiatief om anderstalige volwassenen een kans te geven zich onze taal eigen te maken: de taallessen van Stichting Taalles Woensel-West. Ooit eens gestart als sympathiek initiatief van een Turkse kapper, speciaal voor zijn klanten, maar inmiddels uitgegroeid tot een structurele, professionele en didactisch verantwoorde activiteit. Tot een leergang met vier niveaus en een eigen lesmethode voor elke groep.



4

niveaus

nationaliteiten

15

vrijwilligers

±10

ER DOEN WEL 15 VERSCHILLENDE NATIONALITEITEN MEE

Het bijzondere aan de taallessen van STWW is het internationale karakter. Er doen zo'n 60 mensen mee van wel 15 verschillende nationaliteiten. De een spreekt geen of nauwelijks Nederlands, de ander is bijna toe aan het staatsexamen NT2. Harrie de Haas, voorzitter van de stichting, geeft samen met een collega-docent les op maandagochtend. Dan gaat het vooral om mondelinge taalbeheersing. "We startten met 8 Turkse vrouwen uit de wijk die gewoon een gesprekje wilden kunnen voeren. Maar ondertussen hebben we twee klassen met 20 deelnemers, waaronder ook mensen uit bijvoorbeeld Polen en de Oekraïne. Sommigen zijn zo enthousiast dat ze gevraagd hebben om ook met de avondlessen mee te mogen doen."

Aan die avondlessen nemen vier groepen deel. Eveneens heel divers, vertelt vrijwilligerscoördinator Irene Sebregts. "Ook hier mensen die onze taal niet of nauwelijks beheersen en weinig tot geen opleiding hebben. Ze komen hier om zich bijvoorbeeld voor te bereiden op hun inburgeringsexamen. Maar we hebben ook expats met een uitstekende opleiding, die voor hun werk zo snel mogelijk Nederlands moeten leren. Spreken, lezen én schrijven."

De avondgroepen kunnen rekenen op begeleiding van pakweg 10 vrijwilligers. Dat zijn geen professionals, "maar we werken met duidelijke lesmethoden en dat geeft veel houvast," besluit Irene. "Bovendien hebben we twee mensen met een didactische achtergrond in ons team. Daar kunnen we altijd op terugvallen."



*"Als ik geen Nederlands kan spreken,
ben ik ook geen Nederlandse."*

HUISWERK. BEGELEIDING 12-

“Dij huiswerkbegeleiding leggen ze het gewoon nog een keer uit, zodat ik het wel snap.”

Huiswerkbegeleiding voor groep 5 t/m 8

- voor kinderen van 8 tot 12 jaar
- meer dan 40 deelnemers
- circa 12 vrijwilligers
- 1 uur per week

Kinderen op de basisschool zijn doorgaans serieus bezig met hun huiswerk. Ze willen graag vooruit, maar sommigen kunnen daarbij wel wat hulp gebruiken. Wat nu als hun ouders de taal niet goed machtig zijn of te weinig opleiding hebben genoten om zoon- of dochterlief te helpen? Wat als er thuis geen rustig plekje is om geconcentreerd te kunnen werken? In dat geval is huiswerkbegeleiding een uitkomst.

Lang niet alle ouders hebben het geld (over) om betaalde huiswerkbegeleiding in te zetten voor hun kind. In Woensel-West hoeft dat ook niet, want de activiteit Huiswerkbegeleiding 12- is gratis. Voor alle kinderen uit de wijk en leerlingen van basisschool 't Palet.

Elke woensdagavond tegen 18.00 uur stroomt het SPILcentrum vol met jongens en meisjes tussen de 8 en 12 jaar. In hun rugzak de lesstof en het oefenmateriaal dat ze van hun mijnheer of juf op school hebben gekregen. Hun huiswerk voor die week of extra stof waar ze hun leerkracht om hebben gevraagd. Ze zoeken een plaatsje in de activiteitenruimte, in de spreekkamers en zelfs bij de Buurtonderneming en gaan dan gauw aan de slag. Dit is Huiswerkbegeleiding 12-.

“Twee jaar geleden startten we met een groepje van pakweg 12 leerlingen,” vertelt coördinator Thijs Wesselink. “Nu zijn er dat meer dan 40. Veel kinderen voor wie Nederlands de tweede taal is. Vaak ontbreekt het thuis aan een stimulerende en rustige omgeving om huiswerk te maken. Wij bieden ze hier rust, structuur en begeleiding.” Thijs, zelf leerkracht aan een basisschool, wordt bijgestaan door een team van 10 tot 12 vrijwilligers, die ieder een groepje 3 of 4 kinderen onder hun hoede nemen. Het project loopt als een trein en de kinderen komen elke week weer met veel plezier. “Tegenwoordig zien we dat veel ouders tijdens dat uurtje blijven hangen om een praatje te maken met elkaar. Zo’n moment van ontmoeting is natuurlijk een prachtig bijkomend effect.”

*“Kinderen vinden hier rust,
structuur en begeleiding”*



Mentormaatje

- voor kinderen van *Frudo-huurders (groep 8/brugklas)*
- circa 15 leerling-mentor koppels

EEN MENTOR, EEN GIDS, EEN MAATJE

De overstap van basisschool naar brugklas is voor lang niet alle kinderen even makkelijk. Er worden opeens heel andere dingen van je verwacht. Je komt in een nieuwe groep, waarin je een positie moet verwerven. En dat is een cruciale fase van je leven, waarin je belangrijke keuzes moet maken.

Op die overgang van kind naar puber, op dat belangrijke kruispunt waar verschillende wegen kunnen worden ingeslagen, kunnen sommige kinderen wel wat extra hulp gebruiken. Dat is het uitgangspunt van het project Mentormaatje, waarbij een vrijwilliger met een leerling optrekt. Als huiswerkbegeleider, maar vaak als veel meer.

Kinderen bij hun huiswerk begeleiden kan al ingewikkeld genoeg zijn. Maar bij het project Mentormaatje wordt meer van de vrijwilligers gevraagd. Want uiteindelijk geldt het huiswerk als kapstok om over andere zaken te praten die het kind bezighouden. Dat begint al in groep 8, met het maken van de juiste schoolkeuze. Maar het gaat ook over de positie in

de klas. Over hoe je je huiswerk het beste organiseert en hoe je het beste kunt leren. Misschien ook wel eens over zaken die je als kind niet zo snel met je ouders bespreekt. Wel met een maatje dat je vertrouwt. En daar ligt de uitdaging.

Steffie Kennis is coördinator van het project en zelf ook mentormaatje. “Leerlingen uit groep 8 vinden het doorgaans wel stoer, zo’n persoonlijke mentor. Zitten ze eenmaal in de brugklas, dan wordt dat wat lastiger. Dan komt het nog meer aan op de match tussen mentor en kind. Je moet samen een vorm vinden die je allebei leuk en zinvol vindt. Bij het ene koppel beperkt het contact zich tot huiswerkbegeleiding en andere schoolgerelateerde zaken. Bij het andere blijkt de vraag van de leerling meer op het sociale vlak te liggen. Dan ga je samen bijvoorbeeld eens naar de bioscoop of naar de Feelgood Market op Strijp-S. Leuk én het zorgt voor een persoonlijke band en vertrouwen. En dat wil je uiteindelijk toch als mentor bereiken.”

“Ik heb mijn mentor niet meer nodig. Ik kan het nu prima alleen!”



“De ene keer huiswerk, de andere keer samen naar de bios”

HUISWERK, BEGELEIDING 12 +



“Ik doe 30 veel meer aan school. Mijn opdrachten worden meteen nagekeken en ik krijg uitleg bij dingen die ik niet begrijp. Dat vind ik wel fijn.”



VASTE TIJD. VASTE PLEK. VASTE HULP.

We bieden kinderen die dat nodig hebben, een doorgaande begeleidinglijn in Woensel-West. Van Woordenschat naar Huiswerkbegeleiding voor basisschoolleerlingen naar Mentormaatje. En eenmaal in het voortgezet onderwijs zijn ze van harte welkom bij Huiswerkbegeleiding 12+.

Bij Huiswerkbegeleiding 12+ krijgen middelbare scholieren extra ondersteuning. Uitleg bij lesstof die ze niet goed begrijpen. Wat extra oefeningen. Sommigen hebben vooral behoefte aan een rustige plek waar ze geconcentreerd hun huiswerk kunnen maken. Weer anderen vinden het gewoon fijn om op een vast moment op een vaste plek hun werk te maken. Ziezo, dat is af.

Middelbare scholieren uit Woensel-West kunnen twee avonden in de week in het SPILcentrum terecht voor huiswerkbegeleiding. De ene keer is het wat drukker dan de andere, vooral zo net voor de proefwerkweek, maar doorgaans is er toch een groepje van 15 tot 20 leerlingen. “Van vmbo basis tot en met vwo, van brugklas tot en met examenjaar,” licht TU/e-student Wouter Dingemans toe. “Heel divers dus. En ze komen ook om heel diverse redenen. De een wil graag uitleg bij een bepaald onderdeel van wiskunde. De ander vindt het fijn om te worden overhoord. En weer een ander wil gewoon twee uur geconcentreerd doorwerken, zodat het huiswerk lekker af is.”

Wouter is samen met Koen Strik verantwoordelijk voor de huiswerkbegeleiding 12+. Ze worden bijgestaan door een team van vrijwilligers; op een begeleidingsavond zijn ze doorgaans met vijven. “Samen kunnen we de kinderen alle begeleiding bieden die ze nodig hebben. Ik zelf ben bijvoorbeeld sterk in exacte vakken. Weer een ander is juist goed in taal. Maar we kunnen allemaal gewoon meelesen in de lesboeken van de leerlingen, uitleg geven waar dat nodig is en de lesstof overhoren. Alleen al door de aandacht, rust en structuur blijken veel leerlingen echt op te bloeien.”

Huiswerkbegeleiding 12 +

- voor middelbare scholieren
- circa 20 deelnemers
- circa 10 vrijwilligers
- 2 keer 2 uur in de week

“EXTRA UITLEG OF GEWOON
LEKKER DOORWERKEN”



De Handwerkkamer

- vrouwen uit Woensel-West
- circa 15 deelnemers
- 2 vrijwilligers
- een middag in de week

HOE RAAK JE NU MAKKELIJKER AAN DE PRAAT DAN BIJ EEN BREIWERKJE?

Als je ouder wordt, ligt de eenzaamheid op de loer. Zeker als je in een wat lastigere situatie zit. Als de kinderen het huis uit zijn bijvoorbeeld, je zelf nauwelijks de Nederlandse taal beheerst en het ook niet gewend bent om er voor jezelf op uit te gaan. Om die problematiek aan te pakken en mensen met elkaar in contact te brengen, nodigt de Handwerkkamer vrouwen uit om gezellig te komen breien en haken.

In het voorjaar van 2013 startte de jonge ontwerpster Katinka Versendaal als ingeplaatste huurder een nieuwe activiteit voor de wijk: de Handwerkkamer. "Er wonen hier vrij veel allochtone dames, doorgaans van Turkse afkomst, die dreigen te vereenzamen. Het is de eerste generatie, zo ergens in de 60 jaar. Vrouwen die altijd thuis hebben gezeten en voor de kinderen hebben gezorgd. Nu de kinderen het huis uit zijn, is er een enorme behoefte aan contact met anderen. En hoe raak je nu makkelijker aan de praat met vrouwen als jijzelf, dan bij een breiwerkje? Leren ze ook meteen iets van de Nederlandse taal, want ik spreek nu eenmaal geen Turks."

Katinka kreeg hulp van Jetske Visser, een andere ontwerpster. Samen draaien ze nu de groep, een middag in de week, in de gezellige huiskamer van Tante Netty. Katinka: "Soms werkt iemand mee op projectbasis, zoals een afstudeerder aan de Design Academy die hier iets met Turkse handwerktechnieken kwam doen. Erg leuk, ook voor onze dames."

Waar al die fraaie breisels en haaksels naartoe gaan? In de winkel van het Van Abbemuseum hangen de prachtigste sjaals en mutsen. Mét labeltje van de trotse maakster. Van de opbrengst kunnen de dames weer gezellig doorbreien!

Natascha Koulen



"Ik vind het leuk om te breien. Maar nog veel leuker om samen te praten over de kinderen en kleinkinderen."

SLOOPTERREIN

Het wijkdeel Plan Celsius, fase 1, is gesloopt. De nieuwbouw laat nog even op zich wachten. Zonde om het terrein zo lang braak te laten liggen. Terwijl je er zoveel leuke dingen kunt doen. Hier geen troosteloze tochtplek, maar een terrein waar allerlei activiteiten plaatsvinden. Voor en door Woensel-West.



BEHEER

Het terrein wordt beheerd door twee bijzonder actieve heren uit de buurt. Zij hebben de sleutel van de toegangspoort en zien erop toe dat alles netjes verloopt, volgens de regels die op de toegangspoort staan vermeld. En ze organiseren ook van alles. Een buurt-BBQ bijvoorbeeld, als lekker 'goedmakertje' voor alle stof en herrie tijdens de sloop.

AAIEN EN KNUFFELN IN DE DIERENWEIDE

Op het braakliggende Celsiusterrein dat op nieuwe bebouwing wacht, is tijdelijk een dierenweide ingericht. "Zeker voor kinderen is het hartstikke belangrijk dat ze eens een diertje zien en kunnen vasthouden," vertelt initiatiefneemster Kim Snijders. "Bovendien wil ik hier ook eens een workshop houden of iets vertellen over een bepaald onderwerp." Kim is gestart met een geitenweitje en een cavia knuffelberg, maar er is plek genoeg voor meer! De beestjes worden prima verzorgd door een enthousiast team van vrijwilligers. En er zijn meer dan genoeg kinderen en jongeren uit de buurt die graag een handje willen meehelpen!





BOUW JE EIGEN HUIS

Bouwen, zagen en timmeren op het slootterrein

In de vakanties is er een heuse timmerwerkplaats voor de kleine bouwers. Er zijn houten frames gemaakt, die de kids vervolgens kunnen betimmeren, beplaten en beplakken om zo hun eigen droomhuis te bouwen. Een serieuze aangelegenheid! Een spannend timmerspektakel voor de kleine bouwers.





PROJECT STEPHENSONSTRAAT 66



Eenzaam staat een laatste woning nog overeind in het sloopgebied Celsius. Stephensonstraat 66, door de Argentijnse kunstenaar Julieta Garcia Vazquez gered van de sloophamer. Voornamelijk, want uiteindelijk zal ook dit typische werkershuisje moeten wijken voor nieuwbouw. Julieta verdiepte zich in de manier waarop de woningen door de jaren heen werden gebruikt en verbouwd. En vooral ook in wat voor mensen er woonden. “Samen met bewoners hebben we besloten welke woning het meest de moeite waard was om als ‘Preserved House’ te behouden. Stephensonstraat 66 is een nieuwe ontmoetingsplek voor de buurt. Hier kunnen mensen voorwerpen, foto’s en teksten achterlaten die de wijk karakteriseren. Herinneringen ophalen aan hoe het was. En vooral ook nieuwe initiatieven ontplooiën voor de buurt.”

Julieta is inmiddels alweer terug naar Argentinië en het pand wordt nu beheerd door vrijwilliger Iris Martinez, die de programmering ook handen en voeten geeft. “De bedoeling is dat het huis echt als een huiskamer gebruikt wordt door de mensen. Alle wijkbewoners mogen ideeën voor activiteiten aandragen. Vast staat al een diner tour, waarbij buurtbewoners op drie verschillende adressen genieten van een voor-, hoofd- en nagerecht. Tieners uit de wijk gaan deze plek gebruiken om samen leuke dingen te doen. En als mensen bezig zijn met activiteiten op het sloopterrein, kunnen ze hier altijd terecht voor een kop koffie, een sanitaire stop of om iets te regelen.”

Kerstmarkt

- voor alle bewoners én bezoekers van Woensel-West
- 5 vrijwilligers voor de coördinatie



Het zijn prima organisatoren in Woensel-West. Als bewoners hier iets voor elkaar willen krijgen, dan gaan ze er ook voor. Voor de jaarlijkse Kerstmarkt bijvoorbeeld. Een leuk en gezellig evenement voor jong en oud om mensen uit huis te krijgen en met elkaar in contact te brengen. En dat bijdraagt aan een positief beeld van de buurt. Woensel-West is een bruisende plek die je steeds opnieuw verrast.

EEN WIJK MET 4.200 INWONERS VERDIENT EEN KERSTMARKT

De traditionele Kerstmarkt in Woensel-West leek een beetje als een nachtkars uit te gaan, totdat buurtbewoner Frans Vister zich ermee ging bemoeien. "Het was een klein marktje dat nauwelijks mensen trok. Dat moet in een wijk met 4.200 inwoners toch anders kunnen, dachten wij zo." Met de hulp van een aantal enthousiaste vrijwilligers staat er nu jaarlijks een grootse Kerstmarkt, met zo'n 35 stalletjes op het Edisonplein en in de Spilstraat. Met live muziek, kraampjes, glühwein en erwtensoep. Een zweef- en een draaimolen en andere leuke activiteiten voor de kinderen. "En elk jaar weer een spectaculaire levende kerststal," vult Frans aan. "Mét kameel uiteraard."



stalletjes



"Mensen van buiten de buurt zijn écht verrast. Zo leuk en gezellig is het hier!"

In Woensel-West wonen van oudsher veel muzikanten. De wijk heeft ook altijd veel muzikanten getrokken die elkaar ontmoetten in muziekwinkel We Love Music van de inmiddels overleden Paul Oosterbaan. Hun spontane jamsessies ontwikkelden zich tot een jaarlijks klein festival, met bandjes waarvan tenminste één iemand uit de wijk kwam. Anderen namen het stokje over en zetten een prachtig evenement neer met bands en gezelschappen uit de verre omtrek en bezoekers uit het hele land: het Woensel-Westival. Weer iets wat de buitenwereld laat zien hoe tof het is in deze wijk!

WOENSEL WESTIVAL: VERRASSEND EN KLEURRIJK ALS DE WIJK ZELF

De eerste edities van het Woensel Westival vonden plaats op het Celsiusplein. Kleinschalig en gezellig. Maar het festivalletje werd zo enthousiast door buurt en bezoekers ontvangen, dat het daar al gauw uit zijn voegen groeide. Nu vindt elk jaar op en rondom een tweetal podia in het park aan de Groenewoudseweg een gevarieerd multicultureel evenement plaats met muziek, theater, een hippiemarkt, eten, drinken, workshops, activiteiten voor de kids ...

“Het Woensel Westival is vóór, maar voor een deel ook dóór bewoners,” benadrukt Judea de Hond, een van de enthousiaste vrijwilligers waar het festival op draait. “Activiteiten als workshops yoga en Indiase dans komen van mensen uit de wijk zelf. Zo ook Turkse muziek. Het is een heel breed aanbod van leuke en interessante zaken die Woensel-West op de kaart zetten als een boeiende, kleurrijke, multiculturele wijk. En daar is het ons om te doen.”



Woensel Westival

- voor alle bewoners én bezoekers van Woensel-West
- 6 vrijwilligers voor de coördinatie
- muziek, theater, lifestyle, eten, drinken ...

“Goed voor de saamhorigheid in de wijk. En zo komt de wijk nog eens op een leuke manier in het nieuws!”

De Kinderhuiskamer

- voor kinderen van 4 t/m 7 jaar
- 10 kinderen
- 4 vrijwilligers
- iedere zaterdagochtend

HOE JONGER JE ZE ZIET, HOE MEER JE ZE KUNT MEEGEVEN

Een veilige, gezellige en geborgen plek waar jonge kinderen terecht kunnen. Waar iemand naar hen luistert en met ze praat en een spelletje met hen doet. Die plek is er in pand 360: de Kinderhuiskamer.

De Kinderhuiskamer wordt gerund door vier vrijwilligsters, vrijwel allemaal met een sociaal-pedagogische achtergrond. Een van hen is initiatiefneemster en pedagogisch hulpverlener Karin Janssen. “De Kinderhuiskamer is één ochtend in de week open en dan lopen doorgaans zo’n 7 tot 10 kids binnen. We richten ons vooral op de allerjongsten, omdat het zo belangrijk is dat je tijdig signaleert als er iets aan de hand is of als een kind zich niet zo happy voelt. Hoe jonger je ze ziet, hoe meer je ze kunt

meegeven. Bovendien zijn juist die allerkleinsten voor ouders de grootste handenbindertjes. Terwijl ze bij ons lekker bezig zijn, kunnen pa en ma eens samen naar de markt of gewoon iets voor zichzelf ondernemen.” Karin en haar collega’s houden de kinderen niet alleen bezig, maar proberen de kids echt iets mee te geven. “Hoe je samen speelt. Hoe je met elkaar omgaat. Hoe je voor jezelf opkomt. Een keer in de maand gaan we een dagje weg, naar de film of naar het museum bijvoorbeeld, om te laten zien dat de wereld groter is dan Woensel-West. En op alle mogelijke manieren proberen we hun taalontwikkeling te stimuleren, want dat blijft natuurlijk een aandachtspunt in deze wijk. Maar eerst en vooral is de Kinderhuiskamer gewoon heel erg leuk!”

“Karin doet met ons altijd spelletjes. Die hebben wij thuis niet.”





“Het leukste vond ik T-shirtjes schilderen. En een surprise knutselen.”



Knutselkids

- voor kinderen van 8 tot 12 jaar
- een avond in de maand
- circa 20 deelnemers
- 5 vrijwilligers

Sommige kinderen dansen graag. Andere voetballen liever. Maar er zijn ook een heleboel jongens en meisjes die ervan genieten! Als ze iets met hun handen kunnen doen. Ze zijn van harte welkom bij de Knutselkids!



SAMEN CREATIEF BEZIG ZIJN EN PLEZIER HEBBEN. DAAR GAAT HET OM!

Iedere eerste maandag van de maand is het een gezellige drukte bij Tante Netty. Dan stroomt het in de vroege avond vol met enthousiaste jongens en meisjes die lekker komen plakken, verven en knippen. Het bruist van de creativiteit bij de Knutselkids.

De Knutselkids-club is open voor alle kinderen van 8 tot 12 jaar. Ze hoeven zich niet in te schrijven en het kost ook niets, maar wie mee wil doen moet wel op tijd komen, want vol is vol. En dat is meestal wel het geval, verzekert Bob de Wit die samen met vier andere vrijwilligers de club runt. “Gemiddeld hebben we zo’n 20 knutselaars binnen. Sommigen komen wat later, anderen gaan wat eerder weg; geen probleem, vrijheid blijheid hier. Dat geldt ook voor wat de kinderen willen doen. We reiken wel allerlei ideeën en suggesties aan, maar kauwen niks voor. Het gaat om de eigen creativiteit. Ook om andere zaken natuurlijk, zoals samenwerken en elkaar helpen. Als een kleintje zelf niet kan knippen is er altijd wel een wat ouder kind dat graag even helpt. En als er een schaar-tje te weinig is, moet je gewoon delen. Vanzelfsprekend. Met andere woorden: het is ook een sociaal gebeuren. Maar dat zal de kids verder worst zijn. Voor hen is een avondje Knutselkids gewoon hartstikke leuk!”

Wijk sportclub Woensel-West

- voor kinderen, jongeren en volwassenen uit de wijk
- circa 150 leden
- circa 20 vrijwilligers
- aanbod van 15 activiteiten

“Onze club telt momenteel zo’n 150 leden en ruim 20 vrijwilligers,” vertelt voorzitter Hilde Bos. “En we blijven proberen verder te groeien. Bijvoorbeeld door ons actief te presenteren op allerlei wijkactiviteiten, zoals de Kerstmarkt. Of tijdens een sportinstuif op school. Iedereen is welkom, maar we richten ons vooral toch op kinderen. In lang niet alle gezinnen in deze wijk is het zo vanzelfsprekend dat je iets aan sport doet. Horen we via ons netwerk dat het voor een bepaald kind wel goed zou zijn om meer te bewegen of in een team te sporten, dan stappen we daar zelf op af.”

Om de Wijk sportclub voor iedereen toegankelijk te houden, is de contributie echt minimaal. Tot nu toe kon ieder lid voor een vast bedrag per maand meedoen aan twee activiteiten. “Maar nu we als club financieel gezien zelf de broek op moeten gaan houden, is dat niet langer haalbaar en zal men toch per activiteit moeten gaan betalen. Mocht dat voor bepaalde gezinnen een probleem opleveren, dan gaan we daar graag op bezoek om te bekijken wat de mogelijkheden zijn. Misschien biedt dan een bijdrage uit het Jeugdfonds wel de nodige ruimte. Hoe dan ook, het is ontzettend belangrijk dat iedereen mee kan doen!”

Sporten is ontzettend belangrijk. Dat geldt voor iedereen, maar zeker voor opgroeiende kinderen en jongeren. En niet alleen omdat bewegen nu eenmaal gezond is. Wie sport, leert incasseren. Samenwerken met anderen. Je leert voor jezelf en je team op te komen. Winnen, maar ook verliezen. En je leert vooral dat een paar uurtjes ballen of dansen veel leuker is dan al dat gamen op de computer.

Omdat Woensel-West geen eigen verenigingen en nauwelijks tot geen sportfaciliteiten kende, ook niet in de directe omgeving, werd in 2012 op initiatief van Sportformule de Wijk sportclub Woensel-West opgericht. Een eigen buurtvereniging van en voor de wijk. Die ook wordt gerund door mensen uit de wijk. Een schot in de roos, want de club floreert! Dat is mede te danken aan de komst van het SPILcentrum met faciliteiten als een gymzaal, een dansruimte en een sportveldje op de binnenplaats. Maar vooral aan al die sportieve ingeplaatste huurders die graag met de sporters en sportertjes van Woensel-West aan de slag gaan!

Als lid van de Wijk sportclub kun je voor een laag bedrag meedoen aan allerlei sport- en dansprogramma's. Keuze genoeg!

BELANGRIJK DAT IEDEREEN MEE KAN DOEN



Kindervoetbal

- voor jongens en meisjes van 5 tot 7 jaar
- circa 8 deelnemers
- 1 vrijwilliger

ALLEMAAL DEPAY'TJES IN DE DOP!

Jongen of meisje, in ieder kind schuilt een Memphis Depay of een Georginio Wijnaldum. Wekelijks traint een team fanatieke voetballertjes in de gymzaal van het SPILcentrum onder leiding van Stefan Adriaanse. Nu eens geen ingeplaatste huurder. "Nee hoor, ik woon gewoon in deze buurt en wil graag mijn bijdrage leveren aan de wijk. En dus neem ik deze jongens en meiden onder mijn hoede. Hartstikke leuk!"

Daarnaast trappen veel voetballers en voetballertjes graag een balletje op het buitenveld aan de Groenewoudseweg. Ongeorganiseerd, maar daarom niet minder fanatiek!

Handbal

- voor kinderen van 6 tot 10 jaar
- 12 leden
- 3 vrijwilligers

Voor het ene programma bestaat meer animo dan voor de andere. Dat ligt nu eenmaal aan de populariteit van de sport. Maar niet alleen! Hoe enthousiaster je trainer, hoe fanatieker je ook zelf wordt!

Sanne Weijers volgde de Academie voor Lichamelijke Opvoeding, heeft jarenlang actief gehandbald en verzorgde daarnaast veel trainingen. Nog voordat ze in Woensel-West werd ingeplaatst, stapte ze naar basisschool 't Palet. De gymdocente daar vond het wel leuk als Sanne tijdens gym een paar handballetjes zou geven. "Toen ik daarna echt met handbal binnen de wijk sportclub begon, kwamen er telkens een heleboel kinderen naar de gratis proeflessen. Natuurlijk vielen er ook weer af, maar ik hield een enorm fanatieke groep over." Samen met Rick ter Haar ontfermt Sanne zich elke week over de jonge handballertjes. Dat wil zeggen, als deze sportieve dame niet in Oostenrijk op de piste skiles geeft. In dat geval is er altijd wel iemand in de wijk die haar taak tijdelijk overneemt.



Basketbal voor kinderen

- voor jongens en meisjes van 6 tot 12 jaar
- 15 deelnemers
- 4 vrijwilligers

"Ik hoef nog maar een paar stickertjes en dan is mijn basketball-paspoort vol!"



Er wordt flink gedribbeld in de wijk sinds Iris Verbakel en Sjors Hoekema in Woensel-West wonen. De twee actieve bewoners krijgen steeds meer enthousiaste aanmeldingen voor hun Basketball'sCool, de kinder-basketbalclub van de wijk sportvereniging in Woensel-West.

Iris en Sjors, beide spelers op behoorlijk niveau, begeleiden elke week samen met Bart van der Horst en Arlen van Rens zo'n 20 jongens en meisjes van 6 tot 12 jaar in de sportzaal in het SPILcentrum. Écht begeleiden, want de kids trainen volgens de verantwoorde STAR-filosofie van Nederlandse Basketball Bond.

"Dat staat voor Sportiviteit, Teamwork, Acceptatie en Respect," legt Iris uit. "Elkaar helpen en aanmoedigen. Samenwerken omdat je dan sterker staat. Fouten accepteren, van jezelf maar ook van anderen. Teamgenoten én tegenstanders respecteren. We vinden het belangrijk dat de kinderen niet alleen in de zaal, maar ook thuis en op school laten zien wat een STAR-houding betekent."

Die verantwoorde aanpak werpt zijn vruchten af. Oók in materiële zin, in de vorm van subsidie van de Nederlandse Basketball Bond. En dus worden de kids getraakteerd op een heleboel spullen. T-shirts. Petjes. Een berg ballen. Basketball-paspoorten en bijbehorende stickertjes. En óf dat motiveert!

DRIBBELEN
EN SCOREN
ALS EEN STAR★

Kleutergym en Turnen

- voor kinderen van 3 tot 6 jaar (kleutergym) en 6 tot 12 jaar (turnen)
- in samenwerking met *Spilpartner Korein*
- meer dan 30 deelnemers
- professionele docent

KINDEREN EN OUDERS, ZE ZIJN ALLEMAAL EVEN ENTHOUSIAST

De Wijk sportclub Woensel-West werkt nauw samen met Korein, die de kinderopvang in het SPILcentrum verzorgt. Ouders van de kinderen in de opvang zijn blij met de samenwerking. Ook hun kinderen kunnen zo meedoen aan de kleutergym en turnen. Een middag in de week is het een drukte van belang, maar gelukkig kan de ervaren en gekwalificeerde gymjuf die de twee groepen onder haar hoede heeft, altijd rekenen op enthousiaste hulp van dochterlief en enkele vriendinnetjes.

Astrid van de Sande is teamcoach BSO bij Korein. "Wij maken gebruik van verschillende activiteiten van de Wijk sportclub – ook dans – maar kleutergym en turnen zijn het meest populair. Aan kleutergym doen wekelijks zo'n 12 BSO-kinderen mee, aan turnen een stuk of zes. De kinderen vinden het hartstikke leuk, maar ook ouders reageren erg enthousiast. Hun kind kan heerlijk spelen en sporten op de sportclub, zonder dat ze het als ouder weg moeten brengen of ophalen. Ideaal toch?"



"Het allerleukste vind ik lekker klimmen en springen met vriendjes."



Kinderdans, Urban Dance en Hiphop

- kinderdans: voor kinderen van 3 tot 5 en 5 tot 7 jaar
- urban dance: voor kids van 7 tot 9 en 9 tot 11 jaar
- hiphop: voor jongeren van 11 tot 13 en 14+ jaar
- circa 40 deelnemers
- 4 docenten + aantal kinderen die helpen

STRAKS NEEMT EEN NIEUWE GENERATIE HET STOKJE OVER

"Een groep waar jongeren zich thuis voelen"



Binnen de Wijk sportclub Woensel-West is een belangrijke moot weggelegd voor dans. Niet vreemd, want dans is in alle opzichten sport. Je traint en oefent, verbetert jezelf, verlegt je grenzen, werkt samen, gaat voor het team ... Ook hier geldt: jong geleerd is oud gedaan. En dus biedt de wijk sportclub een 'doorlopende danslijn' aan.

Voor de jongste dansertjes van 3 tot 5 en 5 tot 7 jaar is er Kinderdans. Kids die net iets ouder zijn (7 tot 9 en 9 tot 11 jaar) dansen urban dance onder leiding van Leandra. De twee jongste groepen worden begeleid door Hanneke van de Braak. "We werken het hele jaar door aan een choreografie, naar een heuse voorstelling toe. Maar naast het oefenen van bewegingen en pasjes is er natuurlijk volop plaats voor leuke spelletjes en oefeningen op muziek. Het leuke is dat ik hulp krijg van aantal jonge meiden, die zelf ook dansen. De bedoeling is dat die straks ook zelfstandig dansles kunnen geven aan een nieuwe lichter kids."

Die nieuwe dansdocenten in spe dansen nu onder meer bij Danny de Rooij en Lara Wessels. Zij geven hiphop voor de leeftijdsgroep vanaf 11 jaar. Onder de vlag van DL Dance (onderdeel van de Wijk sportclub) maken meiden van 11 tot 13 jaar de meest indrukwekkende moves in de groep Queens of Swagger. De groep 14+, met meiden én jongens, kicks ass onder de naam Beat4Street. Lara: "Natuurlijk gaat het om dans. Maar dat niet alleen. Het gaat er ons ook om dat we deze jongeren een vriendengroep bieden waar ze zich geaccepteerd voelen. Een vast moment in de week waar ze naar uitzien. Als iemand zomaar wegblijft, bellen we na. 'Hé, waar was je nou?' Op die manier houden we de jongens en meiden betrokken. Sommigen dansen al vier jaar bij ons en hebben we zien opgroeien van kind naar puber. Hartstikke leuk!"

WOENSELWESTWORKS

Een keer per jaar organiseren alle dansgroepen een voorstelling op een echt podium voor de papa's, mama's broertjes, zusjes, opa's, oma's, ooms, tantes, burens en vrienden. Een echt spektakel waar alle dansers naartoe leven!

SPORT VOOR VOLWASSENEN

WIJKSPORTCLUB WOENSEL-WEST RICHT ZICH STERK OP KINDEREN EN JONGEREN, MAAR NATUURLIJK ZIJN OOK VOLWASSENEN VAN HARTE WELKOM. VOOR HEN IS ER ZUMBA, BOKSFIT, BASKETBAL EN SENIORENGYM.

Dansfit

Dansfit is onder de dames in Woensel-West al jaren een tophit. Het zijn bijna allemaal moeders van leerlingen van 't Palet die elkaar op het schoolplein treffen en elkaar overhalen om te gaan sporten. Een gevarieerd gezelschap vrouwen van uiteenlopende achtergronden en culturen. Helaas is die diversiteit enigszins afgenomen sinds voor deze activiteit betaald moet worden, maar nog altijd is dansfit populair.

Boksfit

Een keer in de week hangt vrijwilliger Jan Konings de bokszakken aan de ringen van de gymzaal. Warm lopen, touwtje springen, handschoenen aan en er tegenaan! "Je leert hier echt boksen. Niet zozeer voor wedstrijden. De nadruk ligt vooral op conditie, bokstechniek en gezellig samenzijn."



Basketbal

Terwijl de jeugd zijn best doet op de BasketbalsCool, laten ook de volwassenen zich niet onbetuigd. Regelmatig verzamelt zich een groepje 'grote' basketballers op het buitenveldje om elkaar de loef af te steken met een hook shot of een dunk. Wekelijks treffen ze elkaar in de gymzaal van het SPILcentrum. Bij mooi weer ook buiten op het basketbalveld aan de Groenewoudseweg. Let's play ball!

Seniorengym

Ook al word je wat ouder, dan hoef je nog niet de hele dag achter de geraniums te blijven zitten. Integendeel, bij seniorengym hou je lijf en leden fit. Én je geest, want natuurlijk gaat het ook om de gezelligheid.





“Je kunt beter eerst even nadenken, voordat je iets doet.”

Urban survival

- *jongens en meisjes apart*
- *8 deelnemers*
- *3 vrijwilligers*

Bij het woord survival denk je al gauw aan overleven in de wildernis. Maar in sommige delen van de stad kan voor jongeren het leven van alledag ook een behoorlijke survival zijn. Hoe hou je je staande? Hoe reageer je als je gepest wordt? Hoe blijf je jezelf in de groep? Met de vaardigheden die je op straat leert (slaan, schelden, je als sterkste bewijzen, ...) kom je doorgaans niet zo ver in het leven. Hoe je op een passende manier met emoties en reacties om kunt gaan, dat leer je bij Urban Survival.

KRACHTIG ZIJN ZONDER PER DEFINITIE FYSIEKE KRACHT TE GEBRUIKEN

“Urban Survival is eigenlijk een weerbaarheidstraining, waarmee je kwetsbare jongeren op een positieve en aansprekende manier kunt bereiken,” legt ingeplaatste huurder en psychomotorisch therapeute Janneke Smulders uit. “Ze leren na te denken voordat ze iets doen. Ze leren voor zichzelf op te komen. Respect te hebben voor anderen. Ze krijgen meer zelfvertrouwen en voelen zich krachtiger zonder per definitie fysieke kracht te hoeven gebruiken.” Allemaal prachtige en belangrijke doelstellingen. Maar voor de kids die meedoen, is Urban Survival vooral een leuke en stoere bezigheid. In touwen en rekken klimmen, overal vanaf springen, rollen, vallen, opvangen. Maar ook samenwerken en elkaar helpen. Alles wat je tot een real urban survivor maakt!

Muziek en spel

- voor kinderen van 0-2 en 2-4 jaar
- 20 kinderen

SPELEN, BEWEGEN, SAMENWERKEN

Op woensdagochtend komen ouders met hun kleintjes naar de speelzaal van het SPILcentrum voor een leuke les Muziek en Spel. Die wordt gegeven door professioneel docente Eva van Vugt. Eva is gespecialiseerd in de Sherborne methode en combineert dit met muziek en geluid. "Sherborne is een bewegingsmethode waarbij lichaamscontactspelletjes centraal staat. Maar het gaat ook om samenwerken en voor elkaar zorgen. Om motoriek, zelfvertrouwen, creativiteit en het aangaan van relaties met elkaar. En bovenal is het gewoon hartstikke leuk. Voor de kinderen én voor hun ouders!"

De activiteit is een initiatief van Anne van Antwerpen, wijkbewoonster en moeder van twee dochtertjes. "Ik ben hiermee gestart, omdat ik een muziekactiviteit voor de allerkleinsten mistte in de wijk. Aanvankelijk was het de bedoeling om met vrijwilligers te werken, gewoon bij mij thuis. Maar uiteindelijk bleek het toch beter te werken met een professioneel docente en konden we terecht in de speelzaal van 't Palet. Het leuke is dat de kleintjes alvast kunnen wennen aan de school en zien waar de grote kinderen mee bezig zijn in de klas. Mijn dochtertje van bijna vier weet al precies waar ze straks komt te zitten. En de moeders zijn aangenaam verrast door de sfeer en de rust op 't Palet."



"Ik merk dat mijn dochtertje steeds vrijer met andere kinderen speelt."



CELSIUS 360

Stichting Hengel

- 8-13 jaar
- 20 kinderen
- 7 vrijwilligers
- 2 betaalde docenten
- 1 uur per week les

Een van de oudste 'bewoners' van het pand 360 is Stichting Hengel, die hier muzieklessen verzorgt voor kinderen van 8 tot 13 jaar. Elke week oefenen zo'n 20 jongens en meisjes op cello, saz, gitaar en zang. Coördinator Rob van Deurzen: "Het zijn precies de kinderen die we met deze activiteit ook willen bereiken. Jongens en meisjes die van huis uit waarschijnlijk niet zo snel gestimuleerd zullen worden om actief muziek te beoefenen. Bij Hengel krijgen ze een instrument in bruikleen, zodat ze zelf kunnen ontdekken of muziek maken iets voor hen is en waar hun voorkeur en talent ligt."

Het zijn voor het merendeel professionele muziekdocenten die de kinderen begeleiden. Veel ontdekken en veel repeteren om aan het einde van het jaar klaar te zijn voor een spannend slotconcert.

In the Mix

- vanaf 10 jaar
- circa 20 deelnemers
- 5 vrijwilligers
- verdeeld in blokken

Een muzikale huisgenoot van Stichting Hengel is In the Mix. Dit programma biedt kinderen vanaf pakweg 8 jaar, maar ook jongeren en volwassenen, lessen drums, bass, gitaar, keyboard/piano en zang. Alles wat je nodig hebt om een

popbandje te starten. "Dat is er tot nu toe nog niet van gekomen," vertelt coördinator Ilona van den Koedijk, "maar dat zal ongetwijfeld nog gebeuren." Licht voor de hand, want wat is er nu leuker dan samen spelen in een band en een vette performance voor een live publiek neer te zetten? De lessen worden verzorgd door vier muzikale vrijwilligers.

Ouder-kind inloop

- circa 10 moeders met jonge kinderen
- 3 vrijwilligers
- iedere maandagochtend

Als alleenstaande jonge moeder heb je het niet altijd even makkelijk. Dat bracht vrijwilliger Pleun Geerts ertoe om een inloopochtend voor jonge moeders met hun kindje te organiseren. "Een koffieochtend met lotgenoten, zogezegd. Om ervaringen uit te wisselen en elkaar te helpen misschien. Maar vooral ook voor de gezelligheid. Gewoon lekker even het huis uit met je kleintje, onder de mensen zijn. Want hoeveel tijd en aandacht je baby ook vraagt, er is nog meer daar buiten."

Activiteiten voor senioren

Celsius 360 wordt – inclusief de tuin – beheerd door Arie Versfeld. Een bijzonder actieve wijkbewoner die altijd klaar staat voor zijn buurtgenoten. Zeker als het om ouderen gaat. "Samen met andere buurtbewoners proberen we oudere mensen achter de geraniums vandaan te halen en met elkaar in contact te brengen. Zo is er iedere vrijdag een senioreninloop. Elke twee weken wordt er gekiend. We organiseren busreisjes en met Kerst een feestelijk diner. Verder is het op zaterdagochtend altijd gymen om fit te blijven. Mensen kijken enorm uit naar al deze activiteiten en festiviteiten.



**CELSIUS 360, OF KORTWEG 360,
SPEELT EEN BELANGRIJKE ROL IN
HET DAGELIJKSE LEVEN VAN
Woensel-West! . IN DIT PAND AAN
HET CELSIUSPLEIN, DOOR TRUDO
GRATIS TER BESCHIKKING GESTELD,
BRUIST HET ELKE DAG VAN
DE ACTIVITEITEN.**

HET HELE JAAR FEEST IN WOENSEL-WEST



Woensel-West is een wijk waar ze uitstekend kunnen feestvieren. En waar ze ook heel goed weten hoe je een geslaagd feestje bouwt. Met zijn allen aanpakken, handen uit de mouwen.

Samen iets vieren en leuke dingen ondernemen is enorm belangrijk voor een wijk. Vrolijkheid delen, de banden aanhalen, contact maken met je buurtgenoten. Stichting Woensel-West faciliteert dat graag. Met de inzet van vrijwilligers bijvoorbeeld. En corporaties en gemeente dragen graag een financieel steentje bij als bewoners iets voor de wijk op touw willen zetten. Daarmee worden elk jaar weer zes grote evenementen op de kaart van Woensel-West gezet.

Carnaval

Wanneer het carnavalsgedruis losbarst, is het ook tijd voor het 'koterfist' in Woensel-West. Feest voor alle basisschoolkinderen. Samen met de ouders hossen, doorzakken en de polonaise in een omgetoverde feestzaal in het SPILcentrum. Al jaren een gezellig feest.

Voorjaarsmarkt

Elk voorjaar vindt aan de Groenewoudseweg de Meimarkt plaats. Met veel kraampjes van ondernemers en particulieren. Met muziek- en dansoptredens. Het leukste en lekkerste uit allerlei culturen. En met allerlei leuke activiteiten voor jong en oud. Voor en door Woensel-West!

Woensel Westival

Het oorspronkelijke muziekfestival aan het Celsiusplein is inmiddels uitgegroeid tot een jaarlijks terugkerend gevarieerd multicultureel evenement dat zijn tenten heeft opgeslagen aan de Groenewoudseweg. Ieder jaar weer grootser, elk jaar weer leuker!

Halloween

Halloween in Woensel-West, dat is griezelen en genieten. Griezelig geschminkt in een spannende lampionnenoptocht door het donker. Voorbij akelige spookhuizen, bespied door grijnzende geesten. Veel lekkers voor jong en oud uiteraard. En natuurlijk bellen de kleine spookjes en monstertjes aan voor wat snoep of een mandarijntje. Trick or treat!

Sinterklaasviering

Elk jaar doet de Goedheiligman met zijn Pieten de wijk Woensel-West aan. Hij onthaalt de kinderen uit de buurt op een spectaculair feestje in het SPILcentrum. Met een spannend Pietenparcours, heel veel pepernoten en allerlei ander leuk en lekkers. Meer dan 25 vrijwilligers maken Sints verjaardag hier tot een onvergetelijk kinderfeest!

Kerstmarkt

Live muziek, kraampjes, glühwein en erwtensoep. Een imposante kerststal met een heuse kameel, midden op straat. Sfeervolle verlichting. En elk jaar meer bezoekers – van binnen en buiten de buurt – die komen genieten van Kerst in Woensel-West.



Kookus Pokus

- voor kinderen uit basisschool groepen 6 en 7
- 8 deelnemers per cursus
- 3 cursussen per jaar
- 2 vrijwilligers

Samen koken is leuk. En meer dan dat: het is een bijzonder zinvolle bezigheid. Je leert wat gezond en goed voor je is. Dat groenten niet per definitie uit een potje komen. En dat samenwerking je een stuk verder brengt. Bij Kookus Pokus toveren kinderen telkens weer iets lekkers op tafel.



*“Gaan we pasta koken?
Kun je dat zelf maken dan?!”*

JONGE MASTERCHEFS IN WOENSEL, WEST

Kookus Pokus is een leuke kinderkookcursus in wijkrestaurant In de Voortuin. Vier woensdagmiddagen achter elkaar nemen acht kinderen van basisschoolgroepen 6 en 7 bezit van de keuken om daar samen iets lekkers te koken en te bakken. Initiatiefneemster Sylvia van de Wouw houdt als chef de boel in de gaten. “We koken om de beurt iets zoets of iets hartigs. Bijvoorbeeld verse pasta, Marokkaanse sinaasappelcake Basbousa of een overheerlijke mango-avocado smoothie bij het hapjesbuffet in de laatste les. Altijd met verse, onbewerkte ingrediënten, want dan kunnen de kinderen veel zelf doen. En de bedoeling is óók dat ze leren dat vers gewoon veel lekkerder en gezonder is.”

Jongens en meiden, ze vinden het allemaal even leuk en de drie cursussen van vier lessen elk, zitten iedere keer vol.



Vrijwilligerscafé

- voor alle vrijwilligers actief in Woensel-West
- eenmaal per maand

Het Vrijwilligerscafé is een initiatief van bewonersorganisatie Stichting Woensel-West. Een keer in de maand wordt iedereen die als vrijwilliger actief is in de wijk, uitgenodigd voor een hapje, een drankje en een praatje. Alle ingeplaatste huurders, maar ook andere bewoners die helemaal uit zichzelf hun steentje bijdragen aan de buurt. Hoe makkelijker ze elkaar vinden, hoe sterker het informele netwerk van Woensel-West. De organisatie is elke keer in handen van een andere groep vrijwilligers, die tijdens de borrel ook vertelt wat zij zoal doet in de wijk.

Amando van Gent, voorzitter van de bewonersorganisatie: "Met mensen uit je werkomgeving praat je vaak alleen maar over werkgerelateerde, serieuze zaken. Maar juist als je elkaar eens op een meer informele manier ontmoet en samen een borrel drinkt, leer je mensen van een heel andere kant kennen. Begrijp je elkaar wellicht beter en kun je elkaar een volgende keer makkelijker aanspreken." Proost, op het Vrijwilligerscafé.

"Leuk om zo'n jonge ingeplaatste huurder te zien kletsen met een zestiger die hier al zijn hele leven woont."



De Tuinploeg

- voor Trudo-huurders die het lastig vinden hun tuin te onderhouden
- 4 vrijwilligers



Veel woningen in Woensel-West hebben verrassend grote tuinen. Leuk als je groene vingers hebt. Maar voor sommige (oudere) bewoners toch ook wel eens lastig als het op onderhoud aankomt. In dat geval schiet de Tuinploeg te hulp.

De Tuinploeg bestaat uit vier vrijwilligers die het leuk vinden om hun handen uit de mouwen te steken voor hun buurtgenoten. Zagen, snoeien, knippen, spitten ... Initiatiefnemer is René van Berlo. "Sommige tuinen in de wijk liggen er nogal verloederd bij, omdat huurders het geestelijk of lichamelijk niet kunnen opbrengen om de boel netjes te houden. Wij krijgen een lijst van mensen die hulp nodig hebben en gaan vervolgens aan de slag, een keer in de twee, drie weken. De ene keer gaat het om een grote opknabbeurt, de andere keer om gewoon onderhoud."

Bewoners zijn doorgaans erg blij als de Tuinploeg aanbelt. Omdat hun tuin wordt aangepakt, maar vaak óók omdat er iemand langskomt met wie ze een praatje kunnen maken. "Groene vingers alleen is dus niet voldoende," besluit René. "Je moet ook goed contact kunnen maken met de mensen. Juist dat maakt dit werk voor mij zo leuk!"

"Zaterdag zijn René, Bart, Jorg en Marten weer langs geweest. Kijk 's hoe mooi mijn tuin erbij ligt!"

*“Het allerleukste? Hutten bouwen in het bos.
Enneh ... kampvuur!”*



Kindervakantieweek

- voor kinderen van 6 tot 12 jaar
- 4 vrijwilligers in de organisatie;
een veelvoud daarvan tijdens activiteiten



Vakantie betekent niet voor iedereen lekker naar de camping of een trip naar het zonnige zuiden. In Woensel-West zijn nogal wat kinderen die in de zomer niets hebben om naar uit te zien. Gelukkig zijn er enkele vrijwilligers die weten hoe leuk het was, vroeger in hun dorp tijdens de Kindervakantieweek. Ze organiseren graag een week vol activiteiten voor de kids van Woensel-West.

PRECIES DE KINDEREN DIE WE WILLEN BEREIKEN

De Kindervakantieweek is niet helemaal nieuw voor Woensel-West. In het verleden gingen enkele enthousiaste wijkbewoners graag een weekje kamperen met de kids. “Maar niet alle kleintjes mochten mee van hun ouders,” vertelt coördinator Irene van Gemert. “Dus weet je wat? We organiseren gewoon een leuke week in de wijk. Kan iedereen meedoen en gewoon thuis slapen.” Dat werkt kennelijk een stuk beter. Inmiddels doen er ruim 60 jongens en meisjes mee. Allemaal uit de wijk en vrijwel allemaal uit de doelgroep: kinderen uit gezinnen met een bescheiden inkomen, die zelf niet op vakantie gaan.

De Kindervakantieweek vindt plaats op het parkachtige terrein aan de Groenewoudseweg, in de voorlaatste week van de zomervakantie. Een eigen lied maken, kampvuur, een waterspeeldag, een speurtocht, een bosdag, een vossenjacht ... Ingrediënten voor een spannende, leuke en gezellige Kindervakantieweek. Onvergetelijk!



De Kunstclub

- voor kinderen van 6 tot 12 jaar
- circa 55 deelnemers
- verdeeld in blokken
- 6 docenten



Woensel-West kende in het verleden al een kort naschools programma vanuit Kinderwerk van de gemeentelijke organisatie De Lumens Groep. Activiteiten waaraan vooral jongere kinderen deelnamen. Toen via een subsidieregeling professionele docenten van het Centrum voor de Kunsten Eindhoven (CKE) konden worden ingezet, bleken ook de wat oudere kinderen erg enthousiast. In de Kunstclub maken ze nu kennis met allerlei kunstvormen en ontdekken ze waar hun interesses en talenten liggen.

IN DE KUNSTCLUB VALLEN ALLE GRENZEN WEG

De Digiclub, muziektheater, re-robot-cycle, het muziekatelier, cartoons tekenen ... Bij de Kunstclub kunnen kinderen van uiteenlopende leeftijden meedoen aan allerlei creatieve en kunstzinnige activiteiten. Astrid van Mierlo, kinderwerker bij Lumens: "Zo is er de musical Sjakie & de Chocoladefabriek voor kinderen van 10 tot 14 jaar. Leerlingen van groep 3 en 4 van de basisschool maken dit jaar prentenboeken. En de 8- en 9-jarigen knutselen van afvalmateriaal robots in elkaar."

Per schooljaar wordt een afwisselend programma samengesteld. Telkens in blokken van 6 tot 8 en een enkele keer 12 weken, verzorgd door een professionele docent van CKE. Astrid: "Het leuke is dat De Kunstclub kinderen van verschillende scholen en met heel verschillende achtergronden bij elkaar brengt. En ook hun ouders. Bij de eindpresentatie van de musical bijvoorbeeld. Dan vallen alle grenzen weg en komt iedereen zijn of haar musical-ster op het toneel bewonderen."

"Straks optreden voor publiek. Ik zal best zenuwachtig zijn. Maar wél leuk!"



Jongerenwerk

- voor jongens en meiden vanaf 15 jaar
- 1 professionele begeleider

Het jongerenwerk in Woensel-West kent een lange geschiedenis. Jaren geleden al was er een soort jongereninloop, waarbij tieners in wisselende samenstellingen bij elkaar kwamen om samen leuke dingen te ondernemen. Inmiddels is deze activiteit het 'gezellig wat kletsen met een drankje' niveau ontstegen en richten de jongens en meiden zich ook op meer inhoudelijke zaken.

DREAMCHASERS JAGEN HUN DROMEN NA

Wekelijks treft een groepje van zo'n zes jongens en meiden – Dreamchasers noemen ze zich - elkaar ergens in de wijk. Doorgaans in het SPILcentrum, maar de groep is zelf bezig met plannen voor een eigen vaste plek, die ze zelf ook willen beheren. Jongerenwerker Selin Demirciyan: "Een plek voor zichzelf is belangrijk, temeer omdat deze jongeren zich ook graag als groep willen laten aanspreken. Denk bijvoorbeeld aan een jongerenraad die meedenkt over de toekomst van de wijk en wat zij daarin kan betekenen."

De groep komt wekelijks bij elkaar. "Voor kinderen en volwassenen is er een plek en zijn er allerlei activiteiten in Woensel-West," vertelt een van hen. "Voor jongeren is dat nauwelijks het geval. Vroeger wel, toen het wijkhuis er nog was, toen hadden we best een grote vriendengroep. Nu zien we elkaar eigenlijk maar weinig. Het zou heel veel schelen als we een eigen plek hadden – buiten Facebook - waar we kunnen afspreken en leuke dingen kunnen doen. Gamen, een filmavond, zomaar wat kletsen over meer en minder serieuze zaken. Een plek waar je elkaar ook kunt inspireren."

Selin daagt de jongeren uit om niet alleen leuke dingen voor zichzelf te organiseren, maar ook een bijdrage te leveren aan de buurt. "Helpen bij de Sinterklaasviering of met Carnaval bijvoorbeeld. Meedoen aan het buurtinterview van de Buurtonderneming. Hun eigen verhaal vertellen in het kader van Bewoners aan het woord. Zo bouwt de jeugd contacten op in de wijk en leren volwassenen de jongeren ook op een andere, persoonlijke manier kennen. En voor de jongeren is die betrokkenheid bij de wijk een uitstekende manier om hun talenten te ontdekken en te ervaren hoe goed het voelt als je iets kunt doen voor een ander."

"Onze droom is inderdaad een eigen plek voor de jongeren in de buurt. Daar willen we ons graag voor inspannen. Vandaar Dreamchasers."



HISTORIE

Woensel-West!

Woensel-West is een wijk met een rijke en veelbewogen historie. Een buurt met verhalen die verteld en gekend willen worden. Verhalen die buurtgenoten met elkaar verbinden. Stukjes geschiedenis die ervoor zorgen dat mensen zich betrokken voelen bij en trots zijn op hun wijk.

Historische Werkgroep

Woensel-West

De Historische Werkgroep Woensel-West was betrokken bij de selectie van Stephensonstraat 66 als Preserved House. Zij organiseerde er onder meer een historische avond met een quiz voor wijkbewoners. Volle bak! De werkgroep legt de historie van Woensel-West vast en wil bewoners bewust maken van de geschiedenis van hun wijk. En daar is zeker belangstelling voor, getuige het succes van de publicaties 'Leve Woensel-West!' en 'Kijk! Woensel-West.' De historische wandelroute die op dit moment wordt uitgezet, zal ook mensen van buiten ervan overtuigen dat Woensel-West een alleszins bijzondere wijk is!



ONDERNEMERSCHAP

Woensel-West is van oudsher een wijk met veel kleinschalige bedrijvigheid. Dat willen we graag zo houden. Een van de doelstellingen van het emancipatieprogramma voor de wijk is het ondersteunen van bestaande en nieuwe ondernemers. Omdat we mensen kansen willen bieden om hun ambities waar te maken en sociaal te groeien. Maar ook omdat bedrijvigheid de buurt levendig en aantrekkelijk houdt.



RUIMTE OM IDEEËN UIT TE PROBEREN

Met de komst van de Woensel WestSide Stores aan de kop van de Edisonstraat is de wijk nog levendiger geworden. En ook aantrekkelijker voor bezoekers van buiten Woensel-West. Hier – en ook elders in de wijk - vind je enkel kleinschalige, unieke winkeltjes. Een verpakkingsvrije super. Verantwoorde baby- en kinderspulletjes. Bijzondere vintage-zaakjes. Een stoere tweewielerzaak waar ze ook customized fietsen maken. Alles voor rollerskaters. Allemaal initiatieven van startende ondernemers die gratis worden begeleid door coach Hans van Agt.

Hans was ook betrokken bij het werven van enthousiaste ondernemers voor de verschillende winkeltjes in de Edisonstraat en bij het tot stand brengen van samenwerking als een collectief. “Hier krijgen mensen ruimte – letterlijk heel betaalbare ruimte – om ideeën uit te proberen. Kijken of hun zaakje inderdaad aanslaat. Mijn taak is hen daarin te begeleiden. Ook bij het opzetten van een ondernemingsplan. Ik help hen hun strategie te bewaken, stel mijn netwerk beschikbaar en hou ze een spiegel voor. Is dit wat je voor ogen staat? De richting die je wilt uitgaan?”

MEEDENKEN MET ONDERNEMERS

Welke richting Rachel Sarah wilde uitgaan, was haar wel duidelijk. Vanuit een eigen woning aan de Brugmanstraat runde ze al enkele jaren haar bedrijfje Rachel Sarah Autobekleding en Meubelstoffering. Aan een ondernemerscoach had ze dan ook niet direct behoefte, maar Hans kon haar wel op een andere manier helpen. Rachel: “Het ging zo goed met de zaak dat we op een gegeven moment echt te weinig ruimte hadden. Toen we te horen kregen dat er woon/werk units gebouwd gingen worden in VoltaGalvani, hebben we daar dan ook meteen werk van gemaakt. We verkochten onze eigen woning eerder dan dat de nieuwe plek klaar was. Met Hans’ hulp kon ik toen in een oud winkelpand in sloopgebied Celsius terecht, tegen betaling van gas, water en licht. Kijk, dat vind ik nou meedenken met ondernemers.” Inmiddels zit Rachel met haar zaak op haar nieuwe stek aan de Wenckenbachstraat en het loopt als een trein. Of beter, als een ronkende oldtimer. Beslist eens op haar website kijken: rachelsarah.nl.

“Dit is een wijk in beweging. Een buurt die open staat voor nieuwe initiatieven.”



INLOOP

Woensel-West is een volkswijk waar mensen elkaar van oudsher makkelijk ontmoeten. Gewoon gezellig wat kletsen, in de voortuin met een drankje erbij. Maar er zijn ook bewoners voor wie dat allemaal niet zo vanzelfsprekend gaat. Mensen die dreigen te vereenzamen bijvoorbeeld of die niet zo gauw hun buurman of -vrouw zullen aanspreken als ze ergens mee zitten. Voor hen zijn er verschillende 'inloopplekken' in de wijk.



De infowinkel in het SPILcentrum Boschdijk is misschien wel de belangrijkste werkgroep van bewonersorganisatie stichting Woensel-West. Vanuit hier worden activiteiten vanuit SSW geregeld en alle bewoners zijn hier welkom voor vragen, informatie, klachten en tips voor hun buurt. In de infowinkel werkt een aantal vrijwilligers aangevuld door twee betaalde krachten. De infowinkel is op werkdagen geopend en de woensdagochtend is speciaal gereserveerd voor koffie en thee inloop.

EEN KOPJE KOFFIE, EEN PRAATJE, EEN LUISTEREND OOR

Ook bij kringloopwarenhuis Karoesell is men van harte welkom. Hier vinden verschillende mensen niet alleen een zinvolle dagbesteding, maar ook het zo belangrijke sociale contact. Dat geldt ook voor de mannen van het Repair Café. Het sociaal ontwerp collectief Tante Netty kent een inloopmoment. De Handwerkkamer is in feite een inloopplek voor wat oudere allochtone dames in Woensel-West. Celsius 360 kent een ouder-kind inloop voor jonge alleenstaande moeders. De Pluktuin aan de Groenewoudseweg kun je even binnenlopen, op zoek naar gezelschap. En mensen met psychiatrische problemen of vragen vinden altijd een luisterend oor bij huiskamer de Tulp aan het Celsiusplein 360. Ook projectpand Stephensonstraat 67, door kunstenaar Julieta Garcia Vazquez tijdelijk gered van de sloophamer, is een prima plek om even binnen te lopen. Kopje koffie drinken, praatje maken, herinneringen ophalen aan het Woensel-West van toen. Daar is het tijdelijke pand per slot van rekening voor bedoeld.



Al deze inloopplekken en -momenten zijn enorm belangrijk voor de wijk. Om mensen te informeren, te helpen of gewoon het gevoel te geven dat ze er mogen zijn. Maar ook om signalen op te vangen en bewoners mogelijk aan andere initiatieven te koppelen. Heel makkelijk en laagdrempelig. Gewoon, zoals dat gaat in Woensel-West.

Heel makkelijk en laagdrempelig

GROEN A/D GROENEWOUDSEWEG

Met het groene terrein aan de Groenewoudseweg heeft Woensel-West er in feite een nieuw stukje wijk bijgekregen. Het was in het verleden een van de meest naargeestige plekken in de buurt, waar zich nogal wat activiteiten afspeelden die het daglicht niet konden verdragen. Gemeente, Buurtonderneming en vooral veel enthousiaste vrijwilligers sloegen de handen ineen en transformeerden de no go area tot een heerlijke ontmoetingsplek voor jong en oud.



Sporten, spelen en recreëren

Het terrein aan de Groenewoudseweg is een stukje van de buurt waar bewoners en bezoekers graag komen om te spelen, te sporten en te recreëren. In eerste instantie werd een aantal sportvoorzieningen aangelegd. Slimme zet, want van meet af aan werd er druk gedribbeld op het basketbalveld en gescoord op het Johan Cruyff Court. Ook de lange rij picknick-tafels is een prima vondst gebleken. Je ziet er bij mooi weer mensen zitten lezen of werken op hun laptop. Er wordt gebarbecued, regelmatig staat er een partytent voor een gezellig feestje en de tafels werden zelfs chique gedekt voor een heus feestbanket. En natuurlijk is dit ook een heerlijke plek voor de kids tijdens de Kindervakantieweek.

Ontmoetingen in het Bloemenwoud

Een bijzonder onderdeel van het terrein is het Bloemenwoud. De plannen voor de herinrichting van de Groenewoudseweg hielden al rekening met een flinke tuin voor de buurt. De gemeente stelde als voorwaarde dat bewoners die zelf zouden gaan onderhouden. Prima idee, vond vrijwilliger Toos Nijssen. "Op de Groenewoudseweg wonen mensen vrij dicht opeen, zonder veel contact te hebben met elkaar. We zijn huis aan huis langsgegaan om te horen of men misschien interesse had om mee te helpen in de tuin. Daar bleek best wel animo voor. We zijn nu met een groepje van pakweg tien vrijwilligers die regelmatig samen aan de slag gaan in de tuin van zo'n 350 m². Het is een plek die uitnodigt tot ontmoeting, op een ongedwongen manier, met gezellige zitjes en bankjes. En als de boel in bloei staat, wordt er volop gestekt en geplukt. Dit tuinmes snijdt aan meerdere kanten!"



"Mensen komen hun huis uit om gezellig mee te tuinieren."



ZORGBEWONERS

Binnen het emancipatieprogramma in Woensel-West willen we kansen creëren voor bewoners om te groeien en zich te ontwikkelen. We helpen mensen die vooruit willen. Maar dat niet alleen. We willen er ook voor zorgen dat niemand buiten de boot valt of nog verder achterop raakt. Er zijn verschillende initiatieven en activiteiten die ervoor zorgen dat ook zwakkere of meer kwetsbare burens zelfstandig in de wijk kunnen blijven wonen. Al dan niet met een stukje (tijdelijke) zorg daaromheen georganiseerd.

Overleg, praktische hulp en een warm hart

Sommige mensen hebben op meerdere fronten wat extra aandacht of begeleiding nodig. Prima, maar dan is het wel zaak om een en ander goed op elkaar af te stemmen. Dat gebeurt onder meer in het casusoverleg tussen alle hulp- en dienstverleners in de wijk plus het zorgteam vanuit het SPILcentrum. Daarbij worden signalen doorgegeven, zorgen gedeeld, activiteiten op elkaar afgestemd. Alles volgens een duidelijk plan met reële doelen.

WijEindhoven

WijEindhoven is een manier waarop bewoners in de stad met elkaar willen omgaan. Eindhovenaren kunnen heel veel en willen controle houden over hun eigen leven. Ook als ze (tijdelijke) ondersteuning nodig hebben. Op gebied van gezondheid, opvoeding, werk, wonen, vervoer, huishoudelijke ondersteuning of mensen ontmoeten in de buurt of wijk. Dan kunnen bewoners terecht bij het wijkteam in de wijk. Lukt het hen niet om zelf of met anderen tot een goede oplossing te komen voor een bepaald probleem, dan kunnen ze (tijdelijke) ondersteuning vragen.

Raadslidenspreekuur

Rondom schuldhulpverlening vindt één keer in de week het Raadslidenspreekuur plaats. Veel bewoners maken dankbaar gebruik van de hulp en ondersteuning van de juridisch geschoolde professionals.

TANTE NETTY

Reputatie komt te voet en gaat te paard. Om Eindhoven duidelijk te maken dat Woensel-West niet meer de wat grauwe en zwakkere wijk van voorheen is, maar een bruisende plek waar bijzonder boeiende dingen gebeuren, is het belangrijk dat de buurt op een positieve manier in het nieuws komt. Als iemand daar regelmatig voor zorgt, dan is het wel Tante Netty.

*Kijk, dat is ook **Woensel-West!***

Tante Netty is een sociaal ontwerp collectief dat een vaste plek heeft gekregen in de wijk. Een groep kunstenaars en ontwerpers die hun creativiteit en kunde inzetten voor de wijk. Natascha Koulen geeft leiding aan het collectief. "Tante Netty levert een bijzondere bijdrage aan de ontwikkeling van deze wijk. We gaan uitdagingen en projecten aan die ertoe doen en die inspirerend kunnen zijn voor anderen. Het gaat erom dat we bewoners en bezoekers uitnodigen om samen nieuwe vormen van creativiteit te ontdekken. Met prikkelende en eigenzinnige initiatieven."

Prikkelend zijn ze zeker. En ze halen het nieuws, op een inderdaad positieve manier. De eerste guerrilla-breiacties. Het Street Poetry project waarbij kunstenaars werden uitgenodigd om een gevelontwerp te maken voor slooppanden in Woensel-West. Kapsalon Speciale, een kapsalon-voor-een-dag, met pro-deo kappers en speciale gasten die wel zin hebben in een nieuwe look. Zoals tal van andere projecten die enthousiast zijn omarmd door de buurtbewoners.

Van guerrilla-breien tot street poetry



SPIL

Met de komst van het SPILcentrum in 2010 kreeg de wijk er een bruisende plek bij die letterlijk fungeert als de spil van de buurt. Een prachtige plek voor basisschool 't Palet die hier – mede dankzij een sterk emancipatieprogramma – in enkele jaren uitgroeide van 'zeer zwak' tot Beste Basisschool van Brabant. Een plek voor kinderopvang, consultatiebureau, Buurtinfowinkel, de Buurtonderneming, voor taallessen, sportactiviteiten ... En een plek van ontmoeting, waar bewoners elkaar makkelijk vinden.



“Het SpilCentrum heeft een enorm belangrijke rol in deze wijk. Daar draag ik graag als vrijwilliger mijn steentje aan bij.”



JE VINDT ELKAAR HIER MAKKELIJKER EN SCHAKELT SNELLER

Het SPILcentrum brengt verschillende partijen bij elkaar die allemaal op een of andere manier invulling geven aan de emancipatieambities van Woensel-West. Ze vinden elkaar in een programma dat wordt ondersteund en beheerd door programmamanager Nienke Bruinsma. “In april 2011 hebben we gezamenlijk een SPIL programma vastgesteld en vanaf dat moment hebben we gestaag doorgebouwd aan de realisatie ervan. Verschillende aanbieders hebben hierin een rol. Zowel mensen van binnen als buiten de wijk, professionals en vrijwilligers. Samen geven ze invulling aan een buurtgericht programma, waar nu, vier jaar later, meer dan 300 kinderen en jongeren aan mee doen. De prioriteit hebben we gelegd bij het opzetten van taal- en huiswerkondersteuning. Daar doen elke week zo'n 160 kids aan mee!”

Het SPILcentrum kan alleen zijn spilfunctie vervullen, als het open is. Dus als er iemand is die op de zaken let. Dat is uitstekend toevertrouwd aan een team van 10 vrijwillige naschoolse conciërges. Enthousiaste buurtgenoten die kinderen en ouders welkom heten en een oogje in het zeil houden. Zo is Ton van Vroonhoven elke woensdag van 15.30 tot pakweg 19.00 uur op zijn plek. “Ik maak de boel open en sluit weer af. Zorg dat de gymzaal netjes wordt achtergelaten. Dat er geen jeugd aan het rommelen is in de hal op momenten dat ze er eigenlijk niks te zoeken heeft. En je bent een aanspreekpunt als er iets aan de hand is of als iemand een vraag heeft. Hartstikke leuk.”

Vanuit het SPILcentrum loopt de Spilstraat, helemaal naar de Groenewoudseweg. En ook daar wordt gretig gebruik van gemaakt. Een rijbaan werd opgeheven, waardoor buurtbewoners ruimte kregen om te spelen en te recreëren, te wandelen en te ontmoeten.

WIJKRESTAURANT IN DE VOORTUIN

Je wilt mensen bij elkaar brengen, met elkaar laten praten, stimuleren dat ze hun huis uit komen en elkaar opzoeken. Je wilt graag dat mensen gezond en gevarieerd eten. En je wilt mensen met een zekere afstand tot de arbeidsmarkt een steuntje in de rug geven. Het komt allemaal bij elkaar in wijkrestaurant In de Voortuin.

ONTMOETEN, LEREN EN LEKKER ETEN!

In het hart van Woensel-West opende in 2010 wijkrestaurant In de Voortuin zijn deuren. Een 'gewoon' restaurant waar je voor een klein bedrag geniet van een heerlijke en gezonde maaltijd. Maar tegelijk een 'ongewoon' restaurant waar stagiaires en mensen in een re-integratietraject werkervaring kunnen opdoen. Onder strakke en stimulerende leiding van een professionele kok.

In de Voortuin is één van de restaurants van Stichting Robin Hood, een onderneming die langdurig werklozen een leer-/werkmogelijkheid wil bieden: werken in combinatie met een opleiding om zo hun kansen op de arbeidsmarkt te vergroten. "Het is inderdaad een onderneming, geen project of maatschappelijke instelling," benadrukt Robin Hood manager Rachida Achhoud. "Dat betekent dat er geld verdiend moet worden en dat de activiteiten uitgevoerd worden in een reële economische omgeving."



“Hier eet je gewoon top!”



KAROESELL

Nog een initiatief in Woensel-West waarin verschillende doelstellingen op een natuurlijke manier samenkomen: Karoesell, voorheen kringloopwinkel Emmaus. Een warenhuis waar je voor een prikkie gebruikte meubels, kleding, speelgoed, boeken en curiosa vindt. Een ontmoetingsplek voor de wijk, voor medewerkers en klanten. Én een plek waar mensen een uitermate zinvolle vorm van dagbesteding vinden.



DE LEUKSTE KRINGLOOP- WINKEL VAN EINDHOVEN

Emmaus had al jaren een drukbezochte kringloopwinkel in Woensel-West, aan de kop van de Edisonstraat. Ligt bij het merendeel van de Emmaus-vestigingen in Nederland de nadruk op wonen en werken, hier gaat het enkel om de winkel en om mensen die daar als vrijwilliger helpen. Bestuurslid Fons Rikken: “Daarom hebben we ons in 2014 losgemaakt van Emmaus en ons onder de naam Karoesell aangesloten bij Social Enterprise. Dat is een landelijk platform dat sociale ondernemingen verbindt en ondersteunt. Want dat is wat we zijn: een sociale onderneming.”

Bij Karoesell moet je eerder denken aan een professioneel warenhuis dan aan een kringloopwinkel. Een moderne zaak met professionele presentaties en een aantrekkelijke etalage. Een plek waar je echt kunt shoppen. Een onderneming die winst maakt, waarmee vervolgens allerlei projecten in en buiten de wijk worden ondersteund. Fons: “In onze doelstelling staat namelijk dat we sociaal, maatschappelijk en duurzaam willen ondernemen om de wereld naar vermogen te verbeteren.” Het is vooral ook een onderneming waar ruim 50 vrijwilligers een zinvolle bijdrage leveren. Ze halen spullen op, selecteren wat bruikbaar is en vullen de rekken in de winkel. De mannen van het Repair Café herstellen elektrische apparatuur tegen kostprijs. En bij Karoesell+ krijgt textiel een tweede kans. Kleding wordt hier via upcycling en restyling weer modern, hip en dus verkoopbaar gemaakt en ook voor kleine reparaties kan men hier prima terecht. Er wordt zelfs op bestelling gebreid en gehaakt met ecologisch materiaal en een vrijwilligster leert liefhebbers zelf te haken en te breien. Het is allemaal Karoesell!

Jaarlijks worden er met de opbrengsten donaties geschonken aan goede doelen binnen en buiten de wijk. Door sociaal maatschappelijk ondernemen draagt Karoesell zijn steentje bij aan een betere wereld. Te beginnen in Woensel-West.

“Sociaal, maatschappelijk en duurzaam ondernemen om de wereld naar vermogen te verbeteren.”

JONGE VRIJWILLIGERS

Een van de doelstellingen van het sociaal programma binnen het SPILcentrum is ervoor te zorgen dat de jongere generatie erbij betrokken raakt. Niet alleen leuk en goed voor de ontwikkeling van onze jonge vrijwilligers. Het is ook belangrijk voor de toekomst van de wijk!

VOOR DE KIDS DOOR DE KIDS

Vooraf bij activiteiten voor jongere kinderen tot pakweg 10 jaar, zien we dat enthousiaste kids uit de wijk zich aanmelden als vrijwilliger. Twee meiden van 11 jaar helpen bijvoorbeeld bij Kinderdans. Anderen begeleiden de kleintjes tijdens de Kindervakantieweek. En bij taalactiviteiten als Woordenschat en Voorlezen zijn de jonge vrijwilligers zo langzamerhand onmisbaar geworden. De vijftienjarige Refik Peljto leest bijvoorbeeld elke woensdagmiddag van 16.00 tot 17.00 uur voor aan kinderen van 8 en 9 jaar. "Ik vind het leuk om ze iets te leren. Zeker op het gebied van taal. Lezen en voorlezen is zo belangrijk om de woordenschat te vergroten. Vooral in deze buurt, waar in veel gezinnen een andere taal dan Nederlands wordt gesproken en de kinderen op school dus eigenlijk al met een 0-1 achterstand beginnen. Hoe meer ze gaan lezen, hoe eerder ze hun achterstand zullen inlopen."



vrijwilligers

BEWONERS. VERTEGENWOORDIGING

Woensel-Westenaren hebben er doorgaans weinig moeite mee om zich te laten horen. Ze spreken elkaar makkelijk aan, kloppen zonder veel aarzeling aan bij de Buurtonderneming of de Buurtinfowinkel. Officieel hebben ze twee organen die hen vertegenwoordigen: de Huurdersvereniging en Stichting Woensel-West.



*“Bewoners die de handen uit de mouwen steken,
kunnen rekenen op ondersteuning”*

SAMEN ONZE WOONOMGEVING ONTWERPEN

De Huurdersvereniging Woensel-West kent een lange geschiedenis en floreerde met name in de jaren '70. De afgelopen decennia was er niet zoveel dringende actualiteit wat de belangen van huurders betrof en leidde de vereniging een enigszins slapend bestaan. Maar in een periode van sloop en nieuwbouw zijn er natuurlijk heel wat signalen op te vangen en belangen te vertegenwoordigen. Er zijn momenteel weer flink wat enthousiaste buurtbewoners die zich sterk maken voor de vereniging. Voorzitter Erik Schampers: “Ons eerste aandachtspunt is dat we zichtbaar zijn en dat bewoners ons weten te vinden. Daarnaast bereiden we ons voor op de nieuwbouw, waarbij bewoners inspraak hebben in het ontwerp en de inrichting van hun eigen woonomgeving. Wij vertegenwoordigen hen als huurdersvereniging en werken daarbij samen met Trudo.”

De bewonersorganisatie Stichting Woensel-West (SWW) vervult met haar buurtinfowinkel en verschillende werkgroepen (bijvoorbeeld voor het organiseren van festiviteiten en het uitbrengen van een buurtkrant) een belangrijke rol voor bewoners uit Woensel-West. In het verleden werd SWW door bewoners en andere partijen vaak gevraagd een actieve, initiërende rol op zich te nemen. Nu is de stichting vooral faciliterend. Bewoners moeten zelf de handen uit de mouwen steken, maar kunnen voor ondersteuning altijd rekenen op SWW. Er wordt een jaarprogramma gemaakt en bewoners kunnen met hun vragen en opmerkingen binnenlopen bij de buurtinfowinkel waar ze verder worden geholpen. Het maandelijkse vrijwilligerscafé zorgt voor een ontspannen sfeer onderling en is een gezellig manier om op de hoogte te blijven van elkaars activiteiten.

KIDS+

- voor kinderen in de basisschoolleeftijd (ambitie: van 0 tot 18 jaar)
- 3 vrijwilligers en 2 professionals
- 3 middagen per week huiskamer; 3 middagen groepsactiviteiten
- circa 30 deelnemers



Als je in een wijk daadwerkelijk verandering teweeg wilt brengen, zul je bij de kinderen moeten beginnen. Zij zijn immers de toekomst. Bovendien bereik je via de kids ook de ouders die je vervolgens in een actieve rol en met elkaar in contact krijgt. Deze filosofie van de succesvolle Harlem Children's Zone in New York is ook het uitgangspunt van het programma KIDS+.

EEN FIJNE PLEK WAAR ZE GEZELLIG KUNNEN SAMENZIJN

KIDS+ heeft een groepsprogramma voor kinderen in de basisschoolleeftijd, dat bestaat uit twee onderdelen. Enerzijds een programma gericht op zelfontdekking, zelfvertrouwen en weerbaarheid. Anderzijds heel concreet een fysieke plek waar de jongens en meiden gezellig kunnen samenzijn.

Het programma wordt gerund door 3 vrijwilligers en 2 professionals. Coördinator Stien van Deijk: "Anderhalf jaar geleden begonnen we met een klein clubje pioniers. We stelden ons de vraag: wat vinden de kinderen in de wijk leuk om te doen? En hoe krijgen we het voor elkaar dat ze dat kunnen gaan doen? Inmiddels is dat kleine clubje uitgebreid tot een groep van zo'n 30 kinderen. Uiteindelijk willen we alle leeftijdsgroepen tot 18 jaar met KIDS+ bereiken."

KIDS+ biedt kinderen en jongeren in Woensel-West een fijne plek waar ze zich sociaal en persoonlijk kunnen ontwikkelen. Daarnaast richt het programma zich op versterking van schoolse vaardigheden en het aanmoedigen van positieve activiteiten. De bezigheden zijn heel divers, licht Stien toe. "Van samen film kijken op een regenachtige middag tot een paar uurtjes naar het park. Van een spelletje Monopoly tot pingpongen. Het is altijd gezellig!"





Woensel-West

**NIEUW
PERSPECTIEF
VOOR DE KIDS
EN HUN OMGEVING**

“Geen generatie groeit meer op in achterstand.”

**BUURTONDERNEMING
WOENSEL - WEST**